



## Eerste Paasdag, 10.00 uur

Voorganger: Ds. Wouter Slob  
Ouderling: Gerbrand Hoek  
Lector: Eliene Eijkenboom  
Vita van Dalen  
Organist: Marleen Moggré

Terwijl we zingen  
komt de brandende Paaskaars binnen.

**Zingen** Lied 637: 1, 2, 3, 4

### Welkom

**Zingen** Psalm 118: 1, 9

### Bemoediging

Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer

**Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Die trouw is tot in eeuwigheid.**

Oud: Die niet loslaat het werk van zijn handen

### Gebed van toenadering

**Zingen** Psalm 118: 10

De ouderling draagt de dienst over aan de  
voorganger.

Voorg.: De Heer is opgestaan

**Allen: De Heer is waarlijk opgestaan!**

### Kyriegebed

**Zingen** Lied 601: 1, 2, 3

### Paasmop

### Gebed bij opening van de Schriften

**Lezing:** Kolossenzen3: 1-4

**Zingen:** Lied 630: 1, 2, 3

**Lezing:** Johannes 20: 1-18

### Preek

### Muziek

**Zingen:** Lied 641: 1, 3, 4

### Gebeden

**Acclamatie:** 368 f: God van leven en licht

### Stil gebed

### Onze Vader

Onze Vader in de hemel,  
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen,  
laat Uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid.  
Amen.

### Mededelingen

### Collecte

**Zingen** Lied 634: 1, 2 U zij de glorie

### Uitzending en Zegen