



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasetiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com.

Dienst op zondag 5 september:

Voorganger: ds. Derk-Jan Deunk

Taakdragers: Hendrik Jan Bosman (ouderling), Wil Lootsma (lector)

Pianist: Daniël van der Beek

Techniek: Edward Bosma en Floris van Tilburg

Collectes: voor de Protestantse Vrouwendienst en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

De PVD stelt zich dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden en bestaat uit enthousiaste medewerkers die dit seizoen hopen weer samenkomsten te kunnen houden. Ook besteden zij aandacht aan verjaardagen, jubilea, ziekte of iets anders. Het onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. Uw bijdrage aan de diaconale collecte wordt gebruikt om de kosten voor dit werk te vergoeden.

Uitnodiging inspiratiesessie 18 september:

De Commissie GO (GemeenteOpbouw) zoekt meer mensen die vanuit hun bezieling, kwaliteiten en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de nieuwe werkgroepenstructuur. Bent u geïnteresseerd in pastoraat, liturgie en eredienst, inspiratie, diaconaat, communicatie, beheer of in het werken met jeugd en jongeren? Meld u dan aan voor de workshops op zaterdag 18 september. Tussen 10.30 en 13.30 uur komen alle mensen die overwegen om onze kerkgemeenschap mee te helpen een nieuwe vorm te krijgen samen in de Ontmoetingskerk. Vanuit alle zeven werkgroepen worden twee presentaties gegeven die een indruk bieden van de mogelijkheden. Dominee Slob zal ook aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden voor twee sessies door naar keuze te mailen naar twee adressen: pastoraat@pkn-nijmegen.nl, liesbeth.smallegange@zonnet.nl (voor eredienst), inspiratie@pkn-nijmegen.nl, diaconie@pkn-nijmegen.nl, communicatie@pkn-nijmegen.nl, beheer@pkn-nijmegen.nl of jeugd@pkn-nijmegen.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30-11.00 Inloop met koffie en thee en welkom

11.00-11.45 Eerste sessie door alle werkgroepen

11.45-12.30 Tweede sessie door alle werkgroepen

12.30-13.15 Lunch

13.15-13.30 Buiten zingen we een Taizé-lied ter afsluiting.

Deze informatie is inmiddels nog wat uitgebreider per Omroeper aan alle actieve gemeenteleden gemaild van wie het e-mailadres bekend is. Ontvangt u geen Omroepers maar bent u wel in het bezit van e-mail? Geef uw mailadres dan even door aan kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl, zodat u ook op de mailinglijst komt te staan!

Komende diensten:

Voor wat betreft de diensten in de Ontmoetingskerk is er een wijziging ten opzichte van wat in Over & Weer staat.

Op 12 september is er géén ochtenddienst, maar wordt vanaf 15.00 uur de intrededienst van ds. Wouter Slob in de Maranathakerk digitaal gevolgd.

Op 26 september wordt de jaarlijkse gezamenlijke dienst met veel kinderen in de Stevenskerk gehouden en zijn er geen protestantse diensten in onze andere kerkgebouwen. Het thema is "Bruggen bouwen": wat kan de Bijbelse bruggenbouwer Paulus ons leren? De voorganger is ds. Wilma Hartogsveld.

Inzameling voor de Voedselbank:

Omdat er in het voorjaar maar heel beperkt fysieke kerkgang was sluiten wij nu aan bij de tweede ronde om houdbare levensmiddelen voor de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe in te zamelen. Neemt u een groene flyer mee? Daarop staat alle benodigde informatie. Helaas hebben wij op 26 september alleen in de Stevenskerk dienst en die kerk doet niet mee aan deze inzameling. U kunt wel terecht in de Maranathakerk als de NGK dienst heeft, want zij houden ook deze actie. En de Ontmoetingskerk doet mee. Eventueel kunt u op woensdagmiddag tussen 14 en 16 uur producten afgeven in onze kerk. 't Gaat vooral om pasta (spaghetti, macaroni e.d.), pastasaus en houdbare melk.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021, 12^E ZONDAG VAN DE ZOMER

Pianospel

WELKOM

A: Keren wij ons stil tot God

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied: Psalm 84 : 1, 2

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

We zijn gekomen, God.

Kom bij ons.

En help ons om goed te leven.

G: Amen

Zingen: Psalm 84 : 6

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Zingen: Lied 869 : 1, 5

De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst.

GROET:

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

GEBED

SCHRIFTLIZING: Jakobus 1 : 19-27

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in

Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Zingen: Lied 838 : 1, 3

SCHRIFTLIZING: Marcus 8 : 34-37

Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

Zingen: Lied 841

OVERWEGING

Pianospel

Zingen: Lied 344

GEBED, VOORBEDEN

acclamatie: Lied 368g "Adem van God"

stil gebed

gezamenlijk **Onze Vader**

MEDEDELINGEN

Zingen: Lied 422

UITZENDING EN ZEGEN