

## Nadere kennismaking

In Corona-tijd verdient de nadere kennismaking met de gemeente wat extra aandacht. Op de zondagen waarop ik dienst heb, zal ik bij het koffiedrinken mijzelf introduceren en hoop ik u te ontmoeten. En er is een aantal avonden belegd, waarop aan de hand van een thema we ander kennis kunnen maken. De plaatsen van samenkomst zijn verdeeld over de drie vierplekken, maar zijn zeker bedoeld voor alle gemeenteleden.

Om de Corona-regels te kunnen volgen is het fijn als u zich zou kunnen aanmelden, bij het vermelde emailadres, voor deze avonden.

Graag tot ziens! Ds Wouter Slob.

## Een lijstje data:

19 september, koffie na de dienst in de Ontmoetingskerk  
3 oktober, koffie na de dienst in de Maranathakerk  
17 oktober, koffie na de dienst in de Bartolomeüskerk

Avonden, aanvang steeds 20.00 uur:

20 september - 'Wie is die dominee?', Ontmoetingskerk  
(fsluijs@hetnet.nl)  
29 september - 'De toekomst van de kerk?', Bartolomeuskerk  
(sanden.smit@gmail.com)  
7 oktober - 'Het verleden van de kerk', Maranathakerk  
(hendrik.jan.bosman@gmail.com)



ORDE VAN DIENST MARANATHAKERK  
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021  
VERBINTENISDIENST  
DS WOUTER SLOB AAN DE  
PROTESTANTSTE GEMEENTE TE NIJMEGEN

Inleidend orgelspel: Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist,  
BWV 667 / J. S. Bach

WELKOM

Zingen: Psalm 84 : 1, 2

*De kaarsen worden aangestoken*

BEMOEDIGING

V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

**G: Amen**

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

**G: Die hemel en aarde gemaakt heeft**

GEBED

Glorialied: Lied 304 : 1, 2, 3 (Zing van de Vader)

VERBINTENIS

\* Presentatie

\* Inleidend woord

\* Vraag voorafgaand aan de verbintenis

V: Broeder Wouter Slob, dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn en dat deze gemeente u wettig beroepen heeft. Zo mag ik u nu in naam van de kerk verbinden aan deze gemeente om in haar midden het ambt van dienaar des Woords te vervullen waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft. In dankbaarheid dat God zijn kerk voorziet van dienaren loven wij de Heer.

**G: Wij danken God.**

Voorgangers: ds Susanne Freytag en ds Wouter Slob  
Organist: Hannelore van der Woude  
Taakdragers: Hendrik Jan Bosman (ouderling), Anja Smit (lector), Jeanette van der Zande (diaken)  
Voorzangers: Marleen Moggré, Rian Boorsma, Marien de Jonge, Tjeu Corbeij  
Techniek: Floris van Tilburg, Jorrit van den Berg, Ruud Koopman, Lolle Wynia, Ferdinand Sluijs

Zingen: Lied 670 : 1-3 (Kom Schepper God)

\* Opdracht

\* Gelofte

\* Vraag aan de gemeente (*gemeente gaat staan*)

V: U, gemeente, verzoek ik, op de volgende vraag te antwoorden:

Belooft gij ds Wouter Slob als uw herder en leraar uit Gods hand te aanvaarden, hem lief te hebben om wille van zijn werk en hem trouw te gedenken in uw gebeden?

**G: Ja, dat willen wij van harte.**

\* Bevestigingsgebed

\* Verbintenis

Zingen: Lied 670 : 4-7

GROET:

V: De Heer zal bij u zijn

**G: De Heer zal u bewaren**

*Aandacht voor de kinderen*

GEBED bij de opening van de Schriften

Lezing: 1 Johannes 4 : 7-16

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij

God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

Zingen: Lied 838 : 1, 2, 3 (O grote God die liefde zijt)

PREEK

orgelspel: Vater Unser / G. Böhm

Zingen: Lied 858 : 1, 2, 3, 4 (Vernieuw in ons, o God)

AFKONDIGINGEN, collectebestemming, bloemenoproep

DANKGEBED EN VOORBEDEN

responsie: Lied 256 (Blijf met Uw genade bij ons)

stil gebed

**Onze Vader**

Slotlied: Lied 791 : 1, 2, 3, 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

ZENDING EN ZEGEN

door gemeente gezongen **Amen**

orgelspel: Preludium in C BWV 547 / J. S. Bach

**Uitnodiging inspiratiesessie 18 september:**

De Commissie GO (GemeenteOpbouw) zoekt meer mensen die vanuit hun bezieling, kwaliteiten en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de nieuwe werkgroepenstructuur. Bent u geïnteresseerd in pastoraat, liturgie en eredienst, inspiratie, diaconaat, communicatie, beheer of in het werken met jeugd en jongeren? Meld u dan aan voor de workshops op zaterdag 18 september. Tussen 10.30 en 13.30 uur komen alle mensen die overwegen om onze kerkgemeenschap mee te helpen een nieuwe vorm te krijgen samen in de Ontmoetingskerk. Vanuit alle zeven werkgroepen worden twee presentaties gegeven die een indruk bieden van de mogelijkheden.

Dominee Slob zal ook aanwezig zijn. U kunt zich aanmelden voor twee sessies door naar keuze te mailen naar twee adressen:

pastoraat@pkn-nijmegen.nl, liesbeth.smallengange@zonnet.nl (voor eredienst), inspiratie@pkn-nijmegen.nl, diaconie@pkn-nijmegen.nl, communicatie@pkn-nijmegen.nl, beheer@pkn-nijmegen.nl of jeugd@pkn-nijmegen.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30-11.00 Inloop met koffie en thee en welkom

11.00-11.45 Eerste sessie door alle werkgroepen

11.45-12.30 Tweede sessie door alle werkgroepen

12.30-13.15 Lunch

13.15-13.30 Buiten zingen we een Taizélied ter afsluiting.

**Inzameling voor de Voedselbank:**

De Ontmoetingskerk en de Maranathakerk doen mee aan de kerkelijke actie om houdbare levensmiddelen voor de voedselbank Nijmegen-Overbetuwe in te zamelen. Op de groene flyers staat alle benodigde informatie. Alleen vervalt helaas 26 september als laatste inleverdatum omdat wij dan alleen in de Stevenskerk dienst hebben. De Maranathakerk heeft als alternatief woensdagmiddag 22 september tussen 14 en 16 uur, ook dan kunt u producten afgeven in onze kerk. Het gaat vooral om pasta (spaghetti, macaroni e.d.), pastasaus en houdbare melk. De voedselbank is heel blij als in alle kratten dezelfde inhoud kan, daarom hoopt de oecumenische diaconale werkgroep dat zoveel mogelijk mensen bij willen dragen!

**Taizéviering 1 oktober:**

Hopelijk hebben jullie een goede zomer gehad. Een zomer waarin je je verbonden mocht voelen met jezelf, de mensen om je heen, de natuur... We nodigen je uit voor een Taizéviering in Beek-Ubbergen met als thema "Verbondenheid". Als inspiratie voor deze viering hebben we een spreuk

van Eckart Tolle gekozen: "Liefde is verbondenheid zonder oordeel". We zingen zoals altijd liederen uit Taizé, lezen overdenkingen en er is stilte. We mogen nog niet zingen in de kerk, maar gelukkig zijn we weer welkom bij de kapel van het RK kerkhof op de Kerkberg. Er is daar een grote overkapping, waar we met 20 mensen op afstand van elkaar kunnen zitten en zingen. Hier is al twee keer eerder een Taizéviering geweest en de ervaringen waren heel positief.

De viering start 1 oktober om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Als u of jij erbij wilt zijn, meld je dan vooraf per email aan bij [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl) met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt, als je die dag toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten. Op Facebook kun je de pagina van Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen volgen, of meld je aan voor de nieuwsbrief via [m.norden@kpnplanet.nl](mailto:m.norden@kpnplanet.nl).