



Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: [scribasectiestad@gmail.com](mailto:scribasectiestad@gmail.com) ; tel. 024-3241364.  
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar [nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com](mailto:nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com).  
 Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen.

**Kerkdienst op zondag 29 mei:**

Voorgangers: ds. Andrea Visser, pastor Marije Klijnsma, ds. Wouter Slob

Organist: Jenneke van de Streek

Taakdragers: Ellen de Feijter (ouderling van dienst); Hetty Jongepier (diaken); Roelf Groenhuis (lector)

Collectes: voor het spreekuur in de Lutherse Kerk en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Elke maandagochtend is er voor daklozen en vluchtelingen in Nijmegen een spreekuur in de Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat. Zij kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld hulp door een huisarts en vragen over opvang. Soms vloeien daar onkosten uit voort, waarvoor nu uw bijdrage in de diaconale collecte wordt gevraagd.

---

Ds. Andrea Visser zal vandaag hier vanuit onze gemeente een kerkelijke zending krijgen voor haar werk als predikant-geestelijk verzorger in CWZ. We wensen ds. Visser van harte Gods zegen toe!

**Wandelen met Pinksteren:**

Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni organiseren Theo van Driel en Jeanette van der Zande twee keer een wandeling met overdenking in Beek. U kunt starten om 10.00 of om 14.00 uur. Er is eerst een korte bijeenkomst in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek, Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX. We sluiten daarbij aan bij het landelijke thema voor Pinksteren: Feest van hoop. De loopafstand is ongeveer 5 km, natuurlijk met enig klimmen en dalen. Einde van de wandeling rond 12.00 uur en in de middag rond 16.00 uur. Om te weten op hoeveel wandelaars we kunnen rekenen, is het prettig als je je van te voren aanmeldt bij [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl). Als je op tijd bent, kun je natuurlijk ook spontaan aansluiten. We hopen op gezellige en inspirerende wandelingen.

**Inzameling voor Voedselbank:**

De voedselbanken zien een stijging van het aantal mensen dat het einde van de maand financieel niet haalt. Begin mei stond het aantal klanten van de Voedselbank Nijmegen - Overbetuwe op 743. Daaronder bevinden zich tien gezinnen die uit Oekraïne zijn gekomen en steeds meer huishoudens die door de stijgende prijzen niet meer rond kunnen komen. Wilt u samen met gemeenteleden en parochianen van andere kerken in Nijmegen en Overbetuwe helpen om de voorraad in de loods van onze voedselbank uit te breiden met de nodige houdbare levensmiddelen? Neem dan een flyer mee, koop van de vermelde producten en geef deze op (een van) de komende drie zondagen af bij de diaconietafel. Of geef een financiële bijdrage. U zult begrijpen dat men daar heel dankbaar voor zal zijn! De oecumenisch diaconale werkgroep.

**Bemoediging of groet?:**

Mocht u iemand willen voordragen voor een kaart of een bloemetje vanuit onze gemeente, dan kunt u dat aan Ati de Jong laten weten. Bij voorkeur via haar e-mailadres: [aatjedejong@outlook.com](mailto:aatjedejong@outlook.com).

---



Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.



Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.



Ik ben de stem die steeds in jou zal op - staan.



Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.



Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.



Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
 Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
 Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
 Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
 Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
 Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
 Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
 Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
 Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
 En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
 ben ik de hand, die al je tranen wist.

UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.

## ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 29 MEI 2022

WELKOM - *stilte* - *aansteken van de tafelkaarsen*

Intredelied: **280 : 1, 2, 3, 6, 7**

### OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

**G: Amen**

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**G: en het werk van Zijn hand niet loslaat**

### GEBED VAN TOENADERING

K: Goede God,

We beginnen onze kerkdienst  
en vragen of U ons nabij wilt zijn.  
Help ons om een goede dienst te hebben,  
die vrolijk maakt,  
en ons iets meegeeft.  
Zegen onze dienst.

**G: Amen**

*Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst*

GROET

V: De Heer zal bij u zijn

**G: De Heer zal u bewaren**

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
en Zijn naam prijzen

**G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde**

### KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 657 : 1, 2, 4**

*De kinderen gaan naar de nevendienst.*

BEVESTIGING ds. Andrea Visser

als predikant-geestelijk verzorger CWZ

### GELOOFSBELIJDENIS

V: Wij geloven in God, de Eeuwige

**G: die zegt: 'Ik zal er zijn, altijd.**

**Wil jij er zijn voor Mij?'**

V: Wij geloven in Jezus, Mensenzoon,  
sprekend zijn Vader:

die het rijk van vrede verkondigde  
en uit liefde voor ons leefde en stierf.

**G: Die ons bevrijdde van schuld en angst**

**en ons, frank en vrij, leert leven in Gods naam.**

V: Wij geloven in de Geest van God: zij inspireert ons,

**G: zij verbindt ons en zet ons in beweging.**

V: Wij geloven in de kerk

**G: als gemeenschap van al die mensen die de weg van Jezus zoeken te gaan.**

V: Wij geloven dat wij op aarde zijn om in vrijheid en verantwoordelijkheid de aarde te bewerken en te bewaren, en te delen wat zij ons geeft

**G: om er te zijn voor elkaar, om te zien naar elkaar, en elkaar in ere te houden,**

V: als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof steeds opnieuw leven geeft.

**G: Zo willen wij leven, met God en met elkaar. Amen.**

VRAAG AAN DE GEMEENTE:

V: Andrea Visser is als dienaar van het woord verbonden aan onze gemeente. Haar opdracht is het pastoraat en de geestelijke verzorging in CWZ te vervullen. Nu vraag ik u: Beloofd u haar in onze kring te ontvangen, met haar mee te leven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in antwoord op onze roeping?

Wat is daarop uw antwoord?

**G: Ja, dat beloven wij.**

Zingen: **Lied 362 : 1, 2, 3**

GEBED VAN DE ZONDAG

SCHRIFTLIZING: Ruth 1: 6-19

Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg zei Naomi: 'Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Moge Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,' en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: 'Maar we willen met u terugkeren naar uw volk!' 'Ga terug, mijn dochters,' zei Naomi, 'waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.' Opnieuw begonnen zij

te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. 'Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god,' zei Naomi, 'ga haar toch achterna!' Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden, en anders mag de HEER met mij doen wat Hij wil!' Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen: 'Dat is toch Naomi?'

VERKONDIGING

*Lied van Ruth (Stef Bos)*

DIENST VAN DE TAFEL

DANKGEBED EN VOORBEDEN

MEDEDELINGEN

NODIGING

TAFELGEBED

Zingen: **Lied 405 : 1, 4**

*vervolg tafelgebed*

**Onze Vader** in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid. Amen.

DELEN VAN BROOD EN WIJN

DANKGEBED

Zingen: **Ga maar gerust** (mel.: Finlandia / J. Sibelius)  
*z.o.z. voor noten en tekst*