



Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: [scribsectiestad@gmail.com](mailto:scribsectiestad@gmail.com) ; tel. 024-3241364.  
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar [nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com](mailto:nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com).  
 Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen.

### Kerkdienst op Pinksterzondag:

Voorganger: ds. Jan ter Avest; pianist: Daniël van der Beek; taakdragers: Ellen de Feijter (ouderling), Geeske Dam (lector)  
 Collectes: voor arme boeren in Zuid-Afrika en voor de Wijkkas.

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen in moeilijke omstandigheden kracht geeft. Daarna leren ze hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor de voedselopbrengst groter wordt. En ze leren hoe kleine handeltjes op te zetten. Als de mensen zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze *begeesterd*.

De uitgaven aan activiteiten in de Maranathakerk liggen per actief gemeentelijk jaarlijks rond de 20 euro (uitgezonderd uiteraard de afgelopen twee coronajaren). Met vier collectes per jaar en nog wat individuele giften lukt het niet helemaal om dat gefinancierd te krijgen. Met uw bijdrage in de tweede collecte helpt u om het tekort op te heffen.

### Wandelen met Pinksteren:

Morgen, maandag 6 juni, organiseren Theo van Driel en Jeanette van der Zande in Beek twee keer een wandeling met overdenking. U kunt starten om 10.00 of om 14.00 uur. Er is eerst een korte bijeenkomst in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek, Nieuwe Holleweg 2, waarbij wordt aangesloten bij het landelijke thema voor Pinksteren: Feest van hoop. De loopafstand is ongeveer 5 km, natuurlijk met enig klimmen en dalen. Einde van de wandeling rond 12.00 uur en in de middag rond 16.00 uur. Graag aanmelden bij [jvanderzande8@upcmail.nl](mailto:jvanderzande8@upcmail.nl). Maar wie op tijd komt kan ook spontaan nog aansluiten.

### Inzameling voor Voedselbank:

De voedselbanken zien een stijging van het aantal mensen dat het einde van de maand financieel niet haalt. Begin mei stond het aantal klanten van de Voedselbank Nijmegen - Overbetuwe op 743. Daaronder bevinden zich tien gezinnen die uit Oekraïne zijn gekomen en steeds meer huishoudens die door de stijgende prijzen niet meer rond kunnen komen. Wilt u samen met gemeenteleden en parochianen van andere kerken in Nijmegen en Overbetuwe helpen om de voorraad in de loods van onze voedselbank uit te breiden? Neem dan een flyer mee, koop van de vermelde producten en geef deze af bij de diaconietafel. De laatste inleverdag is 19 juni. Of u geeft een financiële bijdrage (ook het rekeningnummer staat op de flyer). U zult begrijpen dat men daar heel dankbaar voor zal zijn! De oecumenisch diaconale werkgroep.

### Escaperoom Terra:

De jongerentheatergroep van het Weilandklooster (Gouda) speelt a.s. woensdag 8 juni om 20.00 uur in de Maranathakerk. Wat begint als een onschuldig uitje verandert al snel in een bizarre race tegen de klok om te redden wat er nog te redden valt. De jongeren raken verzeild in grote vraagstukken van deze tijd rondom klimaat en een leefbare aarde. Krijgen ze vat op wat er gebeurt, komen ze er samen uit? Vinden ze de sleutel of verdrinken ze in de stijgende zeespiegel en een groeiende afvalberg? Jonge mensen (tussen de 18 en 25 jaar) hebben hier samen aan gewerkt. Het is een dynamische, ontroerende en prikkelende theatervoorstelling geworden, met humor en diepgang. Eerder publiek vertelde te zijn geraakt door het authentieke spel, de fysieke energie en de confronterende vragen. Dat de voorstelling in onze kerk te zien is werd mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Nijmegen i.s.m. de PGN. Er is een informatietafel van de werkgroep Fairtrade Nijmegen. Op de zijmuur in de hal vindt u flyers met meer informatie.

### Taizéviering 17 juni, thema "Bron van Leven":

De bron van jouw leven kun je op verschillende niveaus vinden: lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Bijvoorbeeld de zon, die het leven op aarde mogelijk maakt. Maar ook water en lucht, communicatie, verbondenheid of religie zijn bronnen van leven. God is voor veel mensen een bron van hun bestaan. Stof tot nadenken dus tijdens de viering op vrijdag 17 juni in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. We zingen liederen uit Taizé die we vaak herhalen, lezen gedichten en zijn stil. Een Taizéviering is voor iedereen. Wie eenmaal is geweest komt graag terug, want samen zingen en stil zijn is rustgevend en inspirerend. De viering begint om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Op Facebook is de pagina van Taizévieringen Kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen te volgen of je kunt je via [m.norden@kpnplanet.nl](mailto:m.norden@kpnplanet.nl) aanmelden voor de nieuwsbrief. Fijn om je 17 juni (weer) te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Jeanette van der Zande en Martine Norden.

## ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 5 JUNI 2020

WELKOM - *stilte - aansteken van de tafelkaarsen*

Intredelielied: **Psalm 67 : 1, 2, 3**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

**G: Amen**

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**G: en het werk van Zijn hand niet loslaat**

GEBED VAN TOENADERING

K: Goede God,

We kunnen U niet zien

en we kunnen U niet horen.

Beetje raar dat we dan met U praten.

We geloven dat U wel in ons hart kunt zijn, dat U ons iets kunt leren.

Leert U ons lief te zijn voor elkaar,

om goed op elkaar te letten,

om blij te zijn als iemand blij is,

om rustig te zijn als iemand verdriet heeft.

Leert U ons om de goede dingen te doen.

**G: Amen**

Zingen: **Psalm 139 : 1, 2**

*Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst*

GEBED om ontferming

Zingen: **Psalm 105 : 1, 2, 3**

*De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

Groet V: De Heer zal bij u zijn

**G: De Heer zal u bewaren**

GEBED bij de opening van de Bijbel

SCHRIFTLIZING: Job 32: 1-8 [*na Jobs betoog tegen drie vrienden die hem op andere gedachten probeerden te brengen*]:

Hierop wisten de drie mannen Job niets meer te antwoorden, omdat hij zichzelf als onschuldig bleef beschouwen. Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, uit de familie van Ram; hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God,

en hij ontstak in woede tegen Jobs drie vrienden, omdat ze niets tegen Job wisten aan te voeren en hem toch schuldig verklaarden. Elihu had gewacht tot Job was uitgesproken, omdat zij allen ouder waren dan hij. Maar toen hij zag dat de drie mannen niets meer wisten te antwoorden, ontbrandde zijn woede. En Elihu, de zoon van Barachel uit Buz, nam het woord:

'Ik ben nog jong, en jullie zijn oud, daarom hield ik mij stil. In jullie bijzijn durfde ik mijn mening niet te geven. Ik zei bij mezelf: Laat de ouderdom spreken, laten de jaren hun wijsheid verkondigen. Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de Ontzagwekkende die inzicht brengt.

Zingen: **Lied 848 : 1, 2, 3, 4**

SCHRIFTLIZING: Johannes 20: 18-23

Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: 'Ik heb de Heer gezien!' En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Zingen: **Lied 678 : 1, 4, 5**

VERKONDIGING

Pianospel

Zingen: **Lied 691 : 1, 2, 3**

DANKZEGGING, VOORBEDEN,

Stilte

gezamenlijk **Onze Vader** (versie NBV 21)

MEDEDELINGEN

Zingen: **Psalm 146 : 1, 3**

UITZENDING EN ZEGEN,

gezongen **Amen.**