



Contactpersoon voor deze wijk: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasetiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com.
 Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal wilt ontvangen.

Kerkdienst op zondag 26 juni:

Voorganger: ds. Marije Soethout

Taakdragers: Barend de Gooyert (ouderling), Wil van Laarhoven (lector)

Organist: Hannelore van der Woude

Collectes: voor Diaconaat in Nederland en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Hulp aan vluchtelingen zonder papieren: in Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde officiële teksten en wanneer er een medisch probleem is.

Zondag 10 juli:

Over twee weken is er geen protestantse dienst in de Maranathakerk, maar wel een oecumenische openluchtviering bij de Ontmoetingskerk, waar de hele Protestantse Gemeente Nijmegen voor is uitgenodigd. Het thema is: Samen onderweg, een nieuwe weg in. Na die dienst is er koffie met wat lekkers. In verband daarmee gelijk een verzoek: wie wil daar iets voor bakken? Er komt een inschrijffijst voor in de hal te hangen. Deze oecumenische dienst op 10 juli begint om 10:30 uur.

Uitnodiging vrijwilligersborrel:

Alle vrijwillige medewerkers in onze kerkelijke gemeente zijn van harte uitgenodigd om op 13 juli aanstaande met elkaar een glaasje te drinken en een 'nootje' te knabbelen. Waarom? Omdat de kerkenraad zeer dankbaar is voor het vrijwilligerswerk dat u doet of gedaan heeft, zonder morren en met grote betrokkenheid. Zonder deze zo nodige activiteiten zou onze kerkgemeenschap op belangrijke onderdelen mankeren en niet goed kunnen functioneren. Uw inzet voorkomt dat er dure arbeidskrachten ingehuurd zouden moeten worden. Dit bespaart de kerk veel geld, dat nu ingezet kan worden voor instandhouding van pastoraat, eredienst en onze kerkgebouwen. Daarom dus! De borrel is op woensdagmiddag 13 juli van 16:00 – 17:30 uur in de Maranathakerk, bij mooi zomerweer in de tuin van de kerk. In verband met de inkoop graag zo spoedig mogelijk laten weten of u komt. U kunt dit het beste doen door te mailen naar de koster van de Maranathakerk, Willem van Tilburg: koster@maranathakerk-nijmegen.nl of telefoonnr. 024 3554520. Namens de kerkenraad, Barend de Gooyert (voorzitter) en Gerbrand Hoek (scriba.pgn@kpnmail.nl).

Zomerprogramma Ontmoetingskerk:

Vanaf vandaag, 26 juni 2022, verzorgt de Ontmoetingskerk een zomerprogramma onder de titel "Vrij zijn". Het programma opent vanmiddag met een gebedsviering om 16.00 uur. Op woensdag 29 juni 14.00 tot 16.00 uur is er een begeleide wandeling over 'vrije natuur' of een verhaal, waarbij verschillende manieren worden gebruikt om het dagelijkse leven achter zich te laten. Op woensdag 6 juli begint om 20.00 uur een (ook online te volgen) avond met poëzie en muziek rond het hierboven vermelde thema. Er staat niets over inschrijven of aanmelden op de posters met summere informatie, dus vermoedelijk bent u ook bij alle activiteiten vrij om binnen / mee te komen lopen.

WELKOM – stilte – aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied **280 : 1 en 3**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, - zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, - hoor ons aan.
Uw Naam is dat U mensen helpt, - wees onze hulp,
en dat U alles hebt gemaakt, - maak alles nieuw,
en dat U ons bij name kent, - leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, - doe ons
weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - wees hier aanwezig.

G: Amen

Zingen **Lied 280 : 5**

Gemeente gaat zitten

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

GLORIA **Psalm 103 : 1, 2 en 5**

*De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het
licht mee naar de nevendienst*

GROET V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

GEBED

SCHRIFTLIZING: Psalm 139 (NBV21)

Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit
of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op
weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen
bent U vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of U,
HEER, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en
van voren, U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij
kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw
aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer
in het dodenrijk – U bent daar. Al verhief ik mij op de
vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de

verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw
rechterhand mij vasthouden. Al zei ik: 'Laat het duister
mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in
nacht,' ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn
als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij
weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot
in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene
gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de
aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen
zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol
opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er
niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos
in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.
God, breng toch de goddelozen om, – weg uit mijn
ogen, jullie die bloed vergieten – ze spreken kwaad-
aardig over U, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik
niet haten wie U haten, HEER, niet verachten wie tegen
U opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn
ook mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken
mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen
verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.

Zingen **Psalm 139 : 1, 2 en 3**

SCHRIFTLIZING Matteüs 11: 25 – 30 (NBV21)

In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof U, Vader, Heer van
hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan
eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft
het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn
Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en
niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen
aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom allen bij Mij,
jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik
zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last
is licht.'

Zingen **Lied 834 : 1, 2 en 3**

VERKONDIGING

Orgelspel

Zingen **Lied 818 : 1 en 2**

VOORBEDEN – stil gebed – **Onze Vader**

MEDEDELINGEN

Slotlied **216 : 1, 2 en 3**

UITZENDING EN ZEGEN