

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 12 AUGUSTUS 2018

Voorganger: ds. Waagmeester ; organist: Sander ter Veen ; ambtsdragers: Mieke van den Brandt en Geeske Dam.
Collectes: voor het algemene diaconale werk en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Orgelspel

GROET

WELKOM

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Gebed van de zondag

Intredelielied: **Psalm 146 : 1, 4**

SCHRIFTLÉZING: 2 Koningen 4 : 8 – 18

OPENINGSWOORDEN

Zingen: **Psalm 87**

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen

SCHRIFTLÉZING: Marcus 7 : 24 - 30

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat.

Acclamatie: **Lied 339a** "U komt de lof toe"

PREEK

Orgelspel

Zingen: **Psalm 146 : 5**

Zingen: **Lied 152 : 1, 2, 5, 10**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

Gebed, voorbeden,
stil gebed,
gezamenlijk **Onze Vader** (voor in het Liedboek)

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

KYRIE

gebedswoorden, zingend: **Lied 301e**

Zingen: **Lied 969**

Loflied: **Lied 195**

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen **Amen.**

- Startzondag: op zondag 9 september willen we graag met u de Startzondag houden. Eerst een viering, voorbereid door gemeenteleden. Daarna koffie en een activiteit, aansluitend een gezamenlijke lunch. Wij nodigen u van harte uit om iets lekkers klaar te maken/te kopen voor dit middagmaal, bijvoorbeeld belegde broodjes, hartige taart, etc. Achter in de kerk staat een inschrijffijst. Voor soep wordt gezorgd. We hopen u dan in goede gezondheid te ontmoeten!
Namens Co2020, Marlies van Esschoten.

- Oud mobieltje, tablet of inktcartridge? Afgedankte GSM's of tablets zijn vaak niet meer te verkopen. Verschillende organisaties zamelen deze in, en laten ze opknappen of recyclen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Ook in onze kerk staat een doos om oude mobieltjes en tablets in te deponeren, deze wordt geregeld geleegd. Het doel waar voor gekozen is: Jesse Mulder, een 14-jarige ex-kankerpatiënt. Hij zamelt (*zónder SIM-kaart en oplader*) in voor Stichting Opkikker, die Opkikkerdagen organiseert voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Meer info is te vinden op <https://jessemulder.wordpress.com/>. Spaar mee en help het milieu een handje door ze niet in de cliko bij het restafval te gooien. Ook lege inktcartridges zijn van harte welkom in de doos. Een hartelijke groet, Eelco van Vliet (NGK).