



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasetiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
 Op dit adres kunt u zich ook aanmelden voor wekelijkse toezending van de brief / liturgie op zaterdagavond.

Dienst op zondag 19 augustus:

Voorganger: ds. Peter van der Vange

Pianist: Daniël van der Beek

Ambtsdragers: Ria Timmerman en Ellen de Feijter

Collectes: voor uitgeprocedeerde vluchtelingen; en voor de PGN. De diaconie werkt intensief samen met organisaties die zich inzetten voor uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nijmegen. Het leefgeld van €10 per week voor de mensen in de Bed, Bad en Broodopvang wordt betaald door de diaconie. De eerste collecte is hiervoor bestemd.

Volgende week zondag:

In verband met de Startzondag is het Avondmaal dat gepland stond voor die dag verschoven naar 26 augustus. De diaconale collecte is dan voor de wijkkeuze, en die is deze keer gevallen op het Hospice Bethlehem.

Startzondag:

Zondag 9 september a.s. vindt de startzondag plaats in de Maranathakerk. Het thema is : "Een goed gesprek". We nodigen u / jullie allen van harte uit om deze zondag naar de kerk te komen en de startzondag mee te beleven! De dienst wordt voorbereid en vorm gegeven door kerkgangers en leden van de CO2020. Na de dienst drinken we koffie/thee/limonade in de tuin achter de kerk, lunchen we samen, ontmoeten we elkaar en houden we goede gesprekken. Aan u wordt gevraagd iets lekkers te maken en/of mee te nemen voor de gezamenlijke lunch. We kijken uit naar deze ochtend!

Liesbeth Smallegange, namens de CO2020.

Stand van zaken m.b.t. de kerkelijk werker (pastoraat):

De selectieprocedure voor een kerkelijk werker binnen onze gemeente is afgerond en mevrouw Marije Klijnsma is benoemd. Zij woont in Nijmegen en kent onze gemeente al vrij goed. Tot voor kort heeft zij als kerkelijk werker in Bommel gewerkt. Vanaf 20 augustus 2018 treedt zij in dienst bij de PGN. Zij zal zich in de komende Over en Weer zelf aan u voorstellen. De periode tot half november 2018 zal vooral in het teken staan van kennismaking en het samen met de collega's van het Ministerie van Predikanten opstellen van een 'werkplan pastoraat'. Dat werkplan is de concrete uitwerking van de taakverdeling op het gebied van het pastoraat tussen ds. Henk Gols, mevr. Marije Klijnsma en de pastorale werkgroepen in de secties. Ook de interim-predikant, ds. Rainer Wahl, zal hierbij uiteraard betrokken zijn. Zowel de interim-predikant als de kerkelijk werker zal, samen met de gemeentepredikant(en), werkzaam zijn in de gehele PGN. Wij hopen alle gemeenteleden van de PGN hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en op de hoogte te hebben gesteld van deze belangrijke ontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u terecht bij de voorzitter (Barend de Gooyert, b.degooyert@chello.nl) of de scriba (Gerbrand Hoek, scriba.pgn@kpnmail.nl) van de Kerkenraad.

Bibliodrama:

Nieuwe ronde nieuwe kansen! Wil je wel eens ervaren hoe dat is: bibliodrama - het spelen van bijbelverhalen? Hartelijk welkom! Op de volgende data kun je terecht in de Dominicuskerk: vrijdag 14 september, 12 oktober, 9 november 2018, 15 februari, 15 maart en 12 april 2019, van 10-12 uur. Begeleiding: ds Anneke de Vries. Kosten: € 60. Voor meer informatie: anneke.de.vries@xs4all.nl

Oud mobieltje, tablet of inktcartridge?:

Verschillende organisaties zamelen afgedankte GSM's en tablets in, en laten ze opknappen of recyclen. Ook in onze kerk staat een doos om oude mobieltjes en tablets in te deponeren, deze wordt geregeld geleegd. Het goede doel waar voor gekozen is: Jesse Mulder, een 14-jarige ex-kankerpatiënt. Hij zamelt (zónder SIM-kaart en oplader) in voor Stichting Opkikker, die Opkikkerdagen organiseert voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Meer info staat op <https://jessemulder.wordpress.com/>. Spaar mee en help het milieu een handje door ze niet in de klinko bij het restafval te gooien. Ook lege inktcartridges zijn van harte welkom in de doos. Een hartelijke groet, Eelco van Vliet (NGK).

MARANATHAKERK, ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018

Pianospel

Zingen: **Lied 175 : 1 t/m 4**

WELKOM

GROET: V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Gebed

Zingen: **Lied 275 : 1 t/m 5**

Schriftlezing: Handelingen 6 : 1 - 7

OPENINGSWOORDEN:

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

Zingen: **Lied 803 : 1, 2**

Schriftlezing: Handelingen 6 : 8 - 15

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat.

Zingen: **Lied 803 : 3, 4**

Schriftlezing: Handelingen 7 : 1 – 2A, 44 – 60.

GEBED VAN TOENADERING:

K: Heer,

wij zijn gekomen naar uw huis:

hier staan wij in uw stilte.

U woont niet in stenen,

in liefde is uw huis.

Maak ons uw woning,

maak ons een lied voor U.

G: Amen

Zingen: **Lied 803 : 5, 6**

VERKONDIGING

Pianospel

Zingen: **Lied 221 : 1, 2, 3**

GEBED, VOORBEDEN,

acclamatie: **Lied 368 G "Adem van God"**

stil gebed,

gezamenlijk **Onze Vader** (voor in het Liedboek)

Zingen: **Lied 281 : 1 t/m 5**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

MEDEDELINGEN, COLLECTES en pianospel

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Zingen: **Lied 836 : 1 t/m 5**

Kyriegebed

ZEGEN,

gevolgd door driemaal gezongen **Amen.**

Handelingen 6 : 1-15

Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: 'Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.' Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: 'Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.' Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.