

Bijeen tot Zijn gedachtenis,  
Komen wij tot U, o God,  
Met dit brood en deze beker  
En wij bidden U:  
Gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd  
en aanvaard het teken van onze toewijding.  
Laat zijn Geest ons bezielen,  
de Geest van uw liefde,  
dat wij elkaar nabij zijn  
en staande houden  
als een levend bewijs  
dat liefde bestaan kan,  
dat hoop doet leven,  
dat ons geloof ons leven draagt.  
Zo houden wij uw Naam hoog,  
zo zijn wij U van dienst,  
zo danken wij U, o God,  
omdat U liefde bent,  
door Jezus christus, onze Heer,  
die ons leerde bidden:

**Onze Vader in de hemel,  
laat uw Naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid.  
Amen**

Zingen: **Lied 767 : 5, 6, 7**

DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

Slotlied (staande): **Lied 416 : 1 t/m 4**

UITZENDING EN ZEGEN,  
gevolgd door driemaal **Amen**

## MARANATHAKERK, VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL, 26 AUGUSTUS 2018

Orgelspel

WELKOM

*Stilte - aansteken van de tafelkaarsen*

Intredelielied (staande): **Lied 528 : 1, 2, 3**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

**G: Amen**

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

**G: die hemel en aarde gemaakt heeft**

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**G: en het werk van zijn hand niet loslaat**

GEBED VAN TOENADERING

K: Lieve God,  
met het Avondmaal komt u heel dicht bij ons.  
Dan weten we weer hoeveel u om ons geeft.  
Jezus laat uw liefde voor ons zien.  
We willen vanochtend heel graag voor u  
open gaan en ook heel dicht bij u zijn.  
Wilt u ons daarbij helpen ?

**G: Amen**

Zingen: **Lied 528 : 4, 5**

*Overdracht van de dienst ; gemeente gaat zitten*

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
en Zijn naam prijzen

**G: want zijn barmhartigheid heeft geen einde**

KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 967 : 1 t/m 7**

*De kinderen steken hun lichtjes aan en nemen die  
mee naar de nevendienst*

GROET

V: De Heer zal bij u zijn

**G: De Heer zal u bewaren**

Gebed

Schriftlezing : I Korintiërs 13 : 1 – 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen  
– had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een  
dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave  
om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al

bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Zingen: **Lied 316 : 1, 2**

Schriftlezing: Mattheus 14 : 22 - 33

Zingen: **Lied 316 : 3, 4**

VERKONDIGING

Orgelspel

Zingen: **Lied 939 : 1, 2, 3**

VOORBEDEN

acclamatie: **Lied 367e**

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

Zingen: **Lied 385 : 1, 2, 3, 4**

VREDEGROET

TAFELGEBED

De Heer zij met u.

**Ook met u zij de Heer.**

Heft uw harten omhoog.

**Wij heffen ons hart op tot God.**

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

**Hij is het waard onze dank te ontvangen.**

Zingen: **Lied 767 : 1, 2**

U komt onze dank toe, Heer onze God,  
om alles wat U voor ons bent,  
een Schepper, een Bevrijder,

Heer boven alle machten,  
Herder van mensen,  
Vader en Moeder tegelijk,  
ons Licht en ons Leven,  
namen honderd-uit.

U komt onze dank toe  
Omdat U Liefde bent:  
Een God die ons geen lot oplegt,  
maar onze lotgevallen deelt,  
die ons falen vergeeft,  
en onze feilen draagt,  
die zich ons lijden aantrekt  
en zich verheugt in onze vreugden.  
Zo hebt U zich bewezen  
en zo vertrouwen wij op U,  
ook als uw aangezicht verborgen is,  
uw stem niet wordt gehoord  
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.  
En met allen die uw Naam hoog houden  
In lief en leed  
In leven en sterven  
Spreken wij ons voor U uit  
En zingen samen:

Zingen: **Lied 767 : 3, 4**

U komt onze dank toe  
Heer onze God  
om Jezus uw Zoon:  
Hij is het Woord  
dat ons uw liefde verklaart,  
Hij is in levenden lijve  
uw ontferming en vergeving,  
Hij geeft ons een teken  
van wat liefde mag heten.

Want Hij heeft in de nacht van de overlevering  
het brood genomen,  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven  
en gezegd:

Dit is mijn lichaam voor u;

doet dit tot mijn gedachtenis!

Zo heeft Hij ook de beker genomen  
daar de dankzegging over uitgesproken,  
hem rondgegeven en gezegd:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,  
tot mijn gedachtenis !

*Zingen op de melodie van Psalm 101:*

**Als wij dan eensgezind van dit brood eten  
en allen drinken uit de ene beker  
verkondigen wij zo de Heer die leeft  
totdat hij komt.**