



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasetiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com

Kerkdienst op zondag 28 oktober:

Voorganger: ds. Paul Oosterhoff

Pianist: Daniël van der Beek

Ambtsdragers: Johan van Noortwijk en Ria Timmerman

Collectes: de diaconale collecte is voor hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers. De bed-, bad- en broodregeling van de gemeente Nijmegen voorziet alleen in de kosten voor de overnachting. De

diaconie geeft aan deze groep mensen een kleine tegemoetkoming om overdag wat eten te kunnen kopen. Om aandacht voor dit probleem te vragen is onze diaconaal predikant in gesprek met de gemeente Nijmegen.

De tweede collecte is - zoals elk jaar op de laatste zondag van oktober - voor het Nederlands Bijbelgenootschap. In Nederland is er aandacht voor de ontwikkeling van het nieuwe kinderprogramma dat ook bij ons gebruikt wordt in de kindernevendienst: de Bijbelbasics. En in het buitenland staat Kenia in de schijnwerpers, waar scholen tijdens de godsdienstlessen het moeten doen met één bijbel voor 300 kinderen.

Nederlands Bijbelgenootschap:

Het is vandaag Bijbelzondag. Daarom staat in de hal een tafel met materiaal van het NBG. Ook liggen daar aanvraagkaarten voor een gratis Adventskalender. Op deze tafelkalender staan kunstplaten en inspirerende teksten. Via de webwinkel op www.nederlandsbijbelgenootschap.nl is de kalender ook te bestellen. Deze wordt u dan toegezonden. Verdere inlichtingen bij Ria Timmerman.

De schepping: de zorg van ons allemaal:

Op vrijdagmiddag 9 november vindt in de Dominicuskerk - Prof. Molkenboerstraat 7 - een symposium plaats over duurzaamheid, in het kader van het Green Capital zijn van Nijmegen, georganiseerd door de Raad van Kerken. Drie sprekers ontvouwen hun gedachten over een duurzame omgang met de schepping. In de pauze treedt een dansgroep van het Huis van Compassie op. Daarna volgen vier korte presentaties over de vraag hoe vanuit de invalshoeken wonen, onderwijs, economie en kunst inhoud kan worden gegeven aan een duurzame samenleving. U bent welkom hierbij aanwezig te zijn. Ontvangst vanaf 13.00 uur en het eindigt om 17.00 uur. De wens is dat u zich er even voor aanmeldt via duurzaamheid@stefanus.nl (zie ook flyers in de hal, en Over & Weer blz. 13).

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 28 OKTOBER 2018

Pianospel

WELKOM

A: Keren wij ons stil tot God

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied: **Psalm 130 : 1 en 3**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: Heer, we komen vandaag tot U

om elkaar en U te ontmoeten

en te horen van de verhalen

die we in de Bijbel kunnen lezen.

We bidden U dat U ons tegemoet komt

in wat we lezen, zingen en bidden.

G: Amen

Zingen: **Psalm 130 : 4**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 146 c : 1 en 3**

De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst.

GROET V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

Gebed

SCHRIFTLIZING: Jesaja 59, 9-16

Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister, op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven lijken we dood. Wij

allen grommen als beren, we klagen en kreunen droevig als duiven. Wij hopen op recht, maar het is er niet, op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag: we zijn opstandig en de HEER ontrouw, we zijn afvallig van onze God, we zijn belust op bedrog en onderdrukking, zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdronken en de gerechtigheid blijft ver van ons; de waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan, en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

Maar de HEER zag het, en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.

Zingen: **Lied 943 : 1, 2, 3**

SCHRIFTLIZING: Hebrëeën 6, 9-12

We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden. Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

Zingen: **Lied 943 : 4, 5, 6**

SCHRIFTLIZING: Marcus 10, 46-52

Acclamatie: **Lied 339a** "U komt de lof toe"

VERKONDIGING

Pianospel

Zingen: **Lied 534**

GEBED, VOORBEDEN,

acclamatie: **Lied 368d** "Houd mij in leven"

stil gebed,

gezamenlijk **Onze Vader** (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES en pianospel

Zingen: **Lied 981**

UITZENDING EN ZEGEN,

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.