



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasetiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Giften voor de wijkkas overmaken naar het gewijzigde bankrekeningnummer NL16.RABO.0373.7260.23

Kerkdienst op zondag 23 december:

Voorganger: ds. David Stolk

Organist: Sander ter Veen

Ambtsdragers: Johan van Noortwijk en Mieke van de Brandt

Collectes: voor het algemene diaconale werk en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Amnesty National: er worden voorbeden gedaan en na de dienst kunt u brieven sturen naar de regeringen van:

– Sudan: Awad is opgepakt omdat ze opkomt voor vrouwenrechten in haar land. In 2012 vluchtte ze naar Egypte waar ze haar activisme voortzet. Ook in Egypte zitten de Sudanese autoriteiten haar op de hielen. Sinds 2013 zit zij in een procedure om veilig in de VS te mogen wonen. Haar hoop daarop is vervlogen en haar situatie in Egypte wordt steeds bedreigender.

– Iran: omdat Atena Daemi zich verzet tegen de doodstraf - zoals steeds meer mensen in Iran - zit ze nu in de gevangenis. Nadat ze werd opgepakt in 2014, volgden 51 dagen van eenzame opsluiting en vernederende verhoren. Ze is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor onder andere het 'samenkomen en samenzweren tegen de nationale veiligheid'.

– Zuid-Afrika: al generaties lang leeft de familie van Nonhle Mbuthuma aan de zuidoostkust van Zuid-Afrika. De leefomgeving van honderden families in dit gebied wordt bedreigd door mijnbouwbedrijven die daar titanium willen opgraven. Nonhle is bang dat zij en honderden families hun grond kwijtraken en dat het gebied wordt vervuild. Ruim tien jaar geleden zette ze daarom een organisatie op die zich verzet tegen de mijnbouw. Dit verzet is gevaarlijk. In 2016 werd een collega van haar vermoord en eerder dit jaar overleefde zij zelf een moordaanslag. Sinds die tijd gaat Nonhle van schuilplaats naar schuilplaats.

Nieuwe wijkpenningmeester gezocht:

Nadat hij bijna 25 jaar wijkpenningmeester is geweest, heeft Martin Kleijburg besloten zijn functie neer te leggen. Daarom zoeken we nu een nieuwe. Kent of bent u iemand die daar geschikt voor is, laat het me dan even weten.

Roelf Groenhuis, voorzitter sectieraad.

Feest van Licht:

Tot en met 6 januari 2019 baadt museumpark Orientalis baadt in een zee van licht en herbergt het de grootste kerststal van Europa: een diorama met 1800 mens- en dierfiguren in een landschap van meer dan 100 vierkante meter. In de woestijn heeft een van zand gemaakte levensgrote kerstgroep een plaats gekregen. Een selectie van de kerststallen die het museum zelf in eigendom heeft ontbreekt uiteraard ook niet. Voor het hele programma en verdere praktische info, zie de folders of de website www.feestvanlicht.nl.

Nieuwjaarsborrel:

Op zondag 6 januari 2019 willen wij u na de dienst van harte uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel! Onder het genot van een drankje en een oliebol willen we elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Voor het drankje wordt gezorgd, maar voor de oliebolletjes hebben we uw hulp nodig. Wie zou voor deze zondag oliebolletjes willen bakken? Aanmelden kan bij koster Willem, of bij Marlies van Esschoten (marlies22@hotmail.com / 024-3223175).

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 23 DECEMBER 2018

Orgelspel

WELKOM

A: Keren wij ons stil tot God

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied: **Psalm 87 : 1 en 2**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: Goede God,

Hoor ons roepen, deze morgen

Heel uw wereld, groot en klein.

Draag ons, Heer, in uwe liefde,

Wil onze Ontfermer zijn.

G: Amen

De vier Adventskaarsen worden aangestoken

Zingen: **Psalm 87 : 3 en 4**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 463 : 6, 7, 8**

De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst.

GROET

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

Gebed

SCHRIFTLEZING: Micha 5 : 1-4a

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

Zingen: **Lied 447**

SCHRIFTLEZING: Lucas 1 : 39-45

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.'

Zingen: **Lied 157a** "De lofzang van Maria"

VERKONDIGING

Orgelspel

Zingen: **Lied 863**

GEBED, VOORBEDEN,

acclamatie: **Lied 367^e** "Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons"

stil gebed,

gezamenlijk **Onze Vader** (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

Na terugkeer van de kinderen zingen we het vierde couplet van het **Adventslied** (zie apart vel)

Zingen: **Lied 419**

UITZENDING EN ZEGEN,

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.