



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasetiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
 Giften voor de wijkkas overmaken naar het gewijzigde bankrekeningnummer NL16.RABO.0373.7260.23

Dienst op zondag 20 januari:

Voorganger: ds. Waagmeester

Organist: Sander ter Veen

Ambtsdragers: Hetty Jongepier en Mieke van den Brandt

Collectes: voor Sociale zorg die de diaconie geeft aan mensen die om ondersteuning vragen, en voor de Oecumene - in het kader van de Week voor de Eenheid: in Nederland zijn ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migrantenkerken te helpen via SKIN Nederland meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek. Ook worden multiculturele groepen die samen bijbellezen gesteund met advies en materialen, want samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking. De opbrengst van de tweede collecte wordt gebruikt voor dit en ander oecumenische werk.

Amnesty International: eerst het goede nieuws dat protesteren door online een petitie te ondertekenen helpt (zie www.amnesty.nl). Zo kwam vorig jaar Salar Shadizadi vrij, nadat zijn executie onder internationale druk tot twee keer toe op het laatste moment was uitgesteld. Vandaag kunt u brieven sturen naar de autoriteiten in

- Brazilië: de 38-jarige politica Marielle Franco zette zich in voor mensenrechten en tegen politiegeweld. Ze werd in maart 2018 vermoord. Dat leek goed voorbereid, want bewakingscamera's waren net de dag ervoor uitgeschakeld.
- Venezuela: de activiteiten van de 24-jarige Geraldine Chacon, die voor Amnesty in Venezuela een jongeren-netwerk opzette, worden bemoeilijkt. De regering denkt dat Geraldine anti-overheidsgroeperingen aanmoedigt en dreigt haar daarom opnieuw gevangen te zetten.
- Oekraïne: Vitalina Koval is het boegbeeld van de LHBTI-gemeenschap. Zij en haar mede-activisten ontvangen steeds vaker bedreigingen van rechtsextremistische groepen waartegen de politie geen bescherming wil bieden. In de brief wordt aan de autoriteiten om opheldering, nader onderzoek of eerlijke rechtspraak gevraagd.

Actie Kerkbalans:

Kerkbalans gaat weer van start en de pakketjes voor de lopers liggen in de hal op de tafel. Voor ons stadscentrum zijn er geen vaste lopers. Wie is bereid om daar een aantal brieven te bezorgen? De doos staat in de hal. Alvast bedankt namens de werkgroep geldwerving.

Gebedsdienst in de week (20-27 januari) van gebed voor de eenheid van de christenen:

De Raad van Kerken Nijmegen en omstreken organiseert een oecumenische gebedsdienst in de Maranathakerk op a.s. donderdag 24 januari om 19.30 uur. Deze dienst wordt voorbereid en geleid door Rooms-katholieke en Nederlands-gereformeerde gelovigen. Uiteraard zijn wij allemaal van harte welkom!

Uitnodiging filmavond:

Op vrijdag 25 januari wordt in het Huis van Compassie, Groenestraat 170, de film "Like father, like son" vertoond. Vier ouders - twee rijke, twee minder rijke - krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun twee zoons na de geboorte verwisseld zijn. De keuze wie ze als hun echte zoon beschouwen en of ze de jongetjes moeten ruilen is een dramatisch dilemma. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. In de pauze is er een drankje. Na afloop gaan we met elkaar in gesprek over de film, die om 19.45 uur begint. Kosten: € 7 of naar draagkracht. Van harte welkom!

Mutsenavond:

Wie wil onder de deskundige begeleiding van Renate de Bruin in twee avonden een prachtige muts breien? Met tijd om te genieten van een kopje thee en gezellig kletsen. We komen daartoe bij elkaar in de Maranathakerk op de donderdagavonden 31 januari en 14 februari van 20.00 - 22.00 uur. Met 21 februari als reservedatum, in geval de mutsen nog niet af zijn. Een vergoeding van €15,- wordt gevraagd voor rondbreipennen, echte schapenwol en aan het eind natuurlijk een mooie muts in twee kleuren. Bij de aanmelding kun je kiezen welke kleur je naast naturel wenst. Dat kan alleen vandaag nog bij Regina van Uffelen, vanuffelen@xs4all.nl, tel 06 150 28 108.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 20 JANUARI 2019

Orgelspel

WELKOM

A: Keren wij ons stil tot God
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied: **Psalm 18 : 1**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: Hier zijn wij allemaal
in deze kerk.
Uw kinderen mogen we heten.
Breng ons bij Jezus,
onze Heer,
en breng ons bij Zijn liefde
voor ons allemaal.

G: Amen

Zingen: **Psalm 18 : 9**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 825 : 3, 5**

*De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

GROET

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

GEBED

SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 18 : 9 - 21

Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, u heeft de HEER, uw God, dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: 'Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet.' De HEER heeft toen tegen mij gezegd: 'Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.' Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt?

Zingen: **Lied 316 : 1, 4**

SCHRIFTLEZING: Mattheüs 7 : 15 - 27

Zingen: **Lied 840**

PREEK

Orgelspel

Zingen: **Lied 313: 1, 5**

GEBED,
stil gebed,
gezamenlijk **Onze Vader** (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

Zingen: **Lied 841: 1, 2, 4**

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.