

Serie Diaconale diensten :

“de werken van barmhartigheid”

1. De naakten kleden zondag 10 maart 2019



De naakten kleden is het derde paneel van de zeven werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar.

Protestantse Gemeente Nijmegen - sectie stad - Maranathakerk Dienst door gemeenteleden

Deze dienst is voorbereid en wordt geleid door leden van de
Oecumenische Diaconale Werkgroep: Anneke Leisink, Martha Opmeer, Désirée
Schalk, Geeske Dam en namens de Centrale Diaconie: Ria Timmerman

Organiste: Jenneke van der Streek

Inspiratie voor deze dienst is o.a. gehaald uit het boekje :
“Zeven overdenkingen uit de Diaconale praktijk” van diaconaal predikant
Paul Oosterhoff.

De liederen die we zingen en de zegenbede komen uit de diaconale bundel:
“Liederen ter bemoediging”. Uitgave Kerk in Actie.

Wij lezen uit de Bijbel in Gewone Taal.

Welkom

(Gemeente gaat staan)

Moment van stilte / aansteken van de kaarsen

Openingslied: Een woning die zo ruim is.... verzen 1,2,3
(melodie : Er is een land van louter licht, Lied 753)

*Een woning die zo ruim is als het hart van onze God,
zo hemels breed en wereldwijd: daar komt geen mens tekort.*

*O Eeuwige verberg u niet wees onder ons vandaag,
Maak woning, schep een ruimte die ons door de tijd heen draagt.*

*Een huis dat vast staat als de trouw waarmee God ons bemint,
Waar niemand eenzaam is, en elk de ander zoekt en vindt.*

Openingswoorden

Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat.

Drempelgebed

Heer, wij komen vandaag tot U om U en elkaar te ontmoeten.
En te horen van de verhalen die we in de Bijbel lezen.
We bidden dat u ons tegemoet komt in wat we lezen, zingen en bidden.
Amen.

Vervolg Openingslied: verzen 4 en 5

*Waar twijfel en onzekerheid bestaan naast groot geloof,
Waar liefde alle angst verjaagt; wie treurt wordt er getroost.*

*De pijn van schuld en lot wordt daar gewogen recht gedaan:
Er valt een warm en heilzaam licht nieuw over ons bestaan.*

(Gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

eindigend met het gesproken : Heer ontferm U - **Heer ontferm U**
Christus ontferm U - **Christus ontferm U**
Heer, ontferm U - **Heer ontferm U**

Zingen: Te doen gerechtigheidverzen 1, 2, 3

(melodie : Gelukkig is het land, liedboek 1973 Gezang 416)

*Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan
Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan.*

*Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot
voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood.
Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht,
Getekend met uw Naam en leven in uw licht.*

Aandacht voor de kinderen

Gesprekje over "Zondagse kleding"

Kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst.

Gebed van de Zondag

Zingen : Als mensen leren geven.....verzen 1, 2, 3

(melodie: Soms groet een licht van vreugde, Lied 910)

*Als mensen leren geven en delen met elkaar,
Dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar.
Als mensen durven dromen van het beloofde land
Dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand.*

*Als mensen willen nemen steeds grote en steeds meer,
Dan worden vrienden vreemden daalt haat op aarde neer.
Maar als wij leren horen naar wat Gods woord ons vroeg,
Dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg.*

*Laat onze oren horen, laat onze ogen zien :
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien.
Als wij aan vrede werken met hart en hand en mond,
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond.*

Dienst van het Woord : Thema - KLEREN MAKEN DE MENS !?

Wij openen de bijbel, lezen teksten en reflecteren op het thema

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

Inleidende woorden

Eerste Schriftlezing: *En zij waren naakt.....* Genesis 3, verzen 8 t/m 11 + vers 21

Verbindende woorden

Tweede Schriftlezing: *Maak je geen zorgen !* Mattheüs⁶, verzen 25 t/m 30

Verbindende woorden

Derde Schriftlezing: *Wat moeten wij doen ?* Lucas 3, verzen 10 t/m 14

Verbindende woorden

Vierde schriftlezing: *Daad van barmhartigheid ?* Mattheüs 25, verzen 31 t/m 40

Afsluitende woorden

Stilte - Orgelmuziek

Zingen: **De werken van Barmhartigheidverzen 1, 2, 3, 4, 5 en 9**

(melodie: Gij dienaars aan de Heer gewijd, Psalm 134)

De werken van barmhartigheid ze zijn voor eeuwig en altijd

De stappen die ons leiden tot het helend koninkrijk van God.

Overal waar gebrek aan brood de mensen plaagt met hongersnood,

Zijn wij Gods handen voor elkaar: Als hoopvol zegenend gebaar.

En geef aan wie van dorst versmacht te drinken want een mens verwacht

Dat iemand die een beker reikt waaruit Gods medelijden blijkt.

Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd en angstig voelen en ontheemd,

Biedt hen een veilig onderdak, want voor hen heeft de Heer een zwak.

Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, die hun bezit zijn kwijtgeraakt,

Door hen te kleden het gevoel hoe God het leven heeft bedoeld.

Wij stellen tot in deze tijd tekenen van barmhartigheid

Opdat de wereld blijvend merkt dat God door mensenhanden werkt.

Dienst der Gebeden

Voorbeden

Acclamatie



Stil gebed, afgesloten met het Oecumenische Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde
zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Na terugkomst kinderen wordt het eerste vers van het Veertigdagenlied gezongen.
(gemeente gaat staan)

Slotlied: Dromen van gerechtigheid verzen 2, 3 en 4

(melodie: Op Sions berg sticht God zijn heilige stede, Psalm 87)

*Wij dromen van gerechtigheid en vrede leven voorgoed, geluk voor iedereen,
hemel en aarde ongedeeld bijeen volop bewoonbaar zal de wereld wezen.*

*Verheugd zoeken wij tekenen van leven spelen wij in op wat God heeft beloofd,
Wij vinden Jezus, hij is onze hoop, de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.*

*Met hem de eerstgeborenen der doden, geven wij stralend van Gods toekomst blijk,
Hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt, hardnekkig blijven wij in God geloven.*

Zegengebed

3x gezongen **AMEN**

INFORMATIE KLEDINGBANK NIJMEGEN

Iedereen gaat graag goed gekleed, dit is helaas financieel niet voor iedereen mogelijk. De Kledingbank Nijmegen e.o. biedt voor deze groep uitkomst. Het hele gezin kan voor zomer- en winterkleding bij ons terecht. De kwalitatief goede gebruikte schone kleding ontvangen we van particulieren. Ook bedrijven doneren regelmatig (nieuwe) kleding. Wilt u gebruik maken van de kledingbank, klik dan op "[ik wil graag kleren](#)"

Nieuw is het naaiatelier TOFFE STOFFEN waar van kledingstukken o.a. boodschappentasjes gemaakt worden.

Ons adres

Winkelsteegseweg 144, 6534 AR Nijmegen

Waar is dat?



In het loodsencomplex tussen de Tarweg en de Winkelsteegseweg. Toegangsweg rechts naast de Fordgarage (Tarweg 1)

Openingstijden Kledingbank

Tijdens de openingstijden kunt u kledingstukken inbrengen.

Wij zijn geopend op de volgende dagen:

Maandag	09:30 - 16:00 uur
Dinsdag	09:30 - 16:00 uur
Woensdag	09:30 - 16:00 uur
Donderdag	09:30 - 16:00 uur
Vrijdag	Gesloten