

Kinderlied voor de veertigdagentijd 2019

melodie A



melodie B



In de veertigdagentijd:

1. melodie A

Dit zijn de Veertig Dagen,
nu horen wij alvast
wat Jezus moest verdragen
voordat het Pasen was.

2. melodie B

weekcouplet, zie hiernaast

3. mannen melodie A, vrouwen melodie B

Dit is een tijd van vragen,
van hoopvol zijn en bang.
Probeer het te verdragen,
die veertig dagen lang.

10 maart

De mensen staan te juichen:
'Hosanna voor de Heer!'
Maar over een paar dagen
wil niemand Jezus meer.

17 maart

De tempel is vol kooplui,
'Er uit!' klinkt Jezus' stem.
Geen mens wil dat begrijpen,
ze worden boos op hém.

24 maart

Nog één keer samen eten.
Nog één keer brood en wijn.
'Deel rond, dan mag je weten
dat ik er weer zal zijn.'

31 maart

In 't donker van de bomen
bidt Jezus heel alleen.
Hij ziet soldaten komen,
zijn vriend brengt ze hier heen.

7 april

Als Petrus stiekem meeloopt,
vraagt iemand die hem ziet:
'Jij hoort toch óók bij Jezus?'
Hij schrikt en zegt: 'Ik niet!'

14 april

De mensen roepen: 'Kruis hem!'
en bang voor hun gegil
besluit Pilatus: 'Goed dan!'
Die avond wordt het stil...

Op eerste paasdag:

1. melodie A

Aan 't eind van veertig dagen
vol pijn en droefenis,
begint het licht te dagen
omdat het Pasen is.

2. melodie B

Een engel zegt de vrouwen:
'In 't graf is hij niet meer.
Je mag op hem vertrouwen,
de opgestane Heer!'

3. mannen melodie A, vrouwen melodie B

Er blijven altijd vragen,
soms zijn we nog wel bang,
maar Pasen kan ons dragen,
een eeuwig leven lang.