



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com

Dienst op zondag 24 maart:

Voorganger en muzikale medewerking: zie orde van dienst

Ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en Hetty Jongepier

Collectes: voor Kinderen in de Knel en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

“Stop kinderarbeid in India”. Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector een sterk uitbreidende bedrijfstak. Het merendeel van de inwoners in deze stad profiteert daar helaas niet van, maar werkt hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden zo meer dan 700 werkende kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is om naar school te gaan. Vandaag is de diaconale collecte voor dit werk in India, zodat weer honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school.

Amnesty International: na de dienst kunt u bij de Amnesty-tafel een hartstochtelijke dankbrief lezen van een jonge man uit Ierland, Ibrahim Halawa. Tijdens een vakantie in Egypte liep hij mee in een demonstratie en werd toen opgepakt en gevangengezet. Hij zat vier jaar vast onder erbarmelijke omstandigheden. Dankzij het werk van Amnesty is hij vrijgekomen en nu weer thuis in Ierland. Daarnaast liggen er twee brieven om te ondertekenen en versturen naar – India: de Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk en hindert hen in hun activiteiten door beperkende wetgeving. Activisten worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet. Op 25 oktober vorig jaar werd het kantoor van Amnesty India binnengevallen door een instantie die financiële misdrijven onderzoekt. Er werden aanklachten verzonnen en de bankrekening werd grotendeels geblokkeerd, waardoor de organisatie haar werk voor de mensenrechten nauwelijks nog kan doen. De autoriteiten voerden een lastercampagne om Amnesty zwart te maken. Ook andere organisaties die kritiek uiten op de regering zijn aan banden gelegd.

– Verenigde Staten: de 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarige zontje uit Brazilië. Ze vroeg om bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso, Texas. Ze werd opgesloten en zonder reden van haar zontje gescheiden. Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien. Hij woont bij zijn vader aan de andere kant van de VS, is getraumatiseerd en begrijpt niet waarom zijn moeder niet thuiskomt. Hij mag haar wel bezoeken, maar er is geen geld voor de reis. Valquiria kreeg wel toestemming om asiel aan te vragen, maar haar verzoek werd afgewezen. Ze is nu in beroep gegaan en zit nog altijd vast.

Volgende week zondag:

Op zondag 31 maart houden wij een dienst van Schrift en Maaltijd.

Filmavond:

Op vrijdag 29 maart wordt in het Huis van Compassie (De Haard, Groenestraat 170) de film “Happy go lucky” van regisseur Mike Leigh gedraaid. Bij deze zeer goede film kun je onbedaarlijk lachen en tegelijkertijd diep in de menselijke ziel kijken. Actrice Sally Hawkins won op het filmfestival in Berlijn de prijs van beste actrice voor haar rol als Poppy. Van harte aanbevolen om te komen kijken! Na afloop gaan we met elkaar in gesprek en drinken daar een glaasje bij. We ontvangen u vanaf 19.30 uur met koffie/thee, en de film vangt aan om 19.45 uur. Toegangsprijs 7 euro of naar draagkracht.

Met een vriendelijke groet, de filmcommissie.

Oculi

'mijn OGEN zijn steeds
op de heer gericht'

3^e zondag in de veertigdagen

Maranathakerk, 24 maart 2019 - *Voorganger*
Ds Henk Gols *Cantorij* o.l.v. Tjeu Corbeij
Organist Hannelore van der Woude

Orgelspel - Welkom

Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede

PSALM **25a** 'Mijn ogen zijn gevestigd'

OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. **Amen.**

Onze hulp is in de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED VAN TOENADERING

...

- Lied **293** 'Hoor mijn stem, Heer'

KYRIE ELEISON

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en de verlossing van ons allen:

Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u.

Aanroeping

103e 'Bless the Lord'
gezongen op Nederlandse tekst:

Prijs de Heer mijn ziel,
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel,
die mij het leven geeft.

GEBED

De gemeente bidt in stilte

Gebed van de zondag - **Amen.**

De heilige Schrift

LEZING UIT DE WET : Exodus 6:2-8

PSALM **81 : 5,6**

EPISTEL : Romeinen 5:1-11

PSALM **81 : 9,14**

EVANGELIE : Lucas 13:1-9

Acclamatie **339f**

'Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven'

1. *cantorij*, 2 *allen*

PREDIKING — *Stilte*

LIED **760** 'Gij zijt de zin van wat wij zijn'

1,2 *allen*; 3 *cantorij*; 4 *allen*; 5 *cantorij*; 6 *allen*

Gebeden en gaven

DANKZEGGING

- besloten met: **919 : 1,4** 'Gij die alle sterren houdt'

VOORBEDE

- Acclamatie: (368d)

Houd mij in le-ven, wees Gij mijn red-ding

steeds weer zoe-ken mijn o-gen naar U.

ONZE VADER **369b**

Mededelingen.

INZAMELING VAN DE GAVEN

Zending en Zegen

Allen staan.

LIED **324** 'Wat vrolijk over U geschreven staat'

1 *cantorij*; *allen herhalen 1 en zingen daarna de overige strofen*

Ga heen in vrede...

De HEER zegene u...

besloten met het gezongen Amen (431c)

Orgelspel