

Protestantse Gemeente Nijmegen, Maranathakerk

14 april 2019 – Palmpasen



voorbereiding: buurtcontactgroep Groenewoud – Brakkenstein

Orgelspel

WELKOM

Stilte – aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied: (*intocht van de kinderen*)

Refrein:



Dans en zing: Ho - san-na voor de ko - ning!



Dans en zing: Ho - san-na voor de Heer!

Couplet:



Op een e - zel komt hij aan



Om naar Je - ru-za - lem te gaan.

Refrein

Zwaai de takken heen en weer:

Zegen en vrede voor de Heer!

Refrein

Alle mensen roepen blij:

Jezus, die koning, dat ben jij!

Refrein

Kijk: nu loopt hij door de poort.

Alles 'Hosanna' wat je hoort.

Refrein

'Red ons, koning, maak ons vrij
van alle boze heerschappij!'

Refrein

Grote mensen worden kwaad,
omdat het hen te langzaam gaat.

Refrein

Maar de kinderen in koor
dansen en zingen vrolijk door:

Refrein (minstens 2x, herhalen zolang als nodig)

OPENINGSWOORDEN:

Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest

Amen

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

Lieve God,

Vandaag is het feest.

Maar we horen ook, dat Jezus gevangen werd.

Zo is ons leven, God.

Leuke dingen en moeilijke dingen.

Van alles door elkaar.

Wees bij ons, bij alles wat er gebeurt.

Dan kunnen we het aan.

Amen

(gemeente gaat zitten)

Lezen: 'Niet hoog te paard' (Carel ter Linden, *Bijbelse miniaturen*)

Laten we de Heer om ontferming aanroepen
Want zijn barmhartigheid heeft geen einde

Kyriëgebed

Zingen: **Lied 550** (Verheug u, gij dochter van Sion)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

GROET

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

SCHRIFTLEZING: Jesaja 50, 4-7

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.

God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

Zingen: **Psalm 118: 1, 9, 10**

SCHRIFTLEZING: Filippenzen 2, 5-11

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader.

Acclamatie: **Lied 336** (‘Open ons en raak ons aan’)

Gedachten bij de Schriftlezingen

Muziek: Arvo Pärt – Stabat Mater (Inleiding)

Stilte

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden (acclamatie: **Lied 368d** ‘Houd mij in leven’)

Stil gebed

Onze Vader: **Lied 369b**

Mededelingen, collectes

Kinderen komen terug; kinderlied (zie het paarse vel)

Zingen: **Lied 416**

ZEGENGEBED

afgesloten met driemaal gezongen **Amen**