



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribsectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
 en dit adres kunt u tevens gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 1 september:

Voorganger: ds. Waagmeester
 Organist: Arjen Uittenbogaard
 Ambtsdragers: Hetty Jongepier en Roelf Groenhuis
 Collectes: voor SchuldWegWijzer en voor de Sectiekas.

Het diaconale project SchuldWegWijzer wordt gedragen door vrijwilligers die kosteloos praktische ondersteuning bieden aan mensen in financiële problemen. Zie voor meer informatie: www.schuldwegwijzer.nl
 Uit de sectiekas betalen we de kopieerkosten voor liturgieën, kaartjes voor lief en leed, de liturgische aankleding van onze diensten e.d. Daarom kan uw bijdrage in de tweede collecte ook heel goed gebruikt worden.

Volgende week zondag, 8 september:

De dienst op deze Startzondag wordt georganiseerd door de Commissie 2020. Die sluit aan bij het landelijk thema: "Een goed verhaal". De Bijbel - waaruit we elke zondag lezen - staat vol goede verhalen. Het ligt dus voor de hand dat hier onze inspiratiebron ligt. Zij streven ernaar om ook u/jou in deze dienst aan het woord te laten. Het is een dienst zonder predikant als voorganger en toch speelt ds. Rainer Wahl deze ochtend een rol. Na de dienst gaan we naar de "kerktuin" waar we met elkaar koffie, thee of limonade drinken. Vervolgens vinden er boeiende activiteiten plaats en lunchen we gezamenlijk.

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen en iets mee te nemen voor de lunch waar we met elkaar van kunnen genieten. In de hal hangt een lijst waarop u kunt aangeven wat u deze zondag meeneemt voor de lunch. We hopen er een inspirerende startzondag van te maken als beginpunt van een mooi kerkelijk seizoen.

Rommelmarkt Antonius van Paduakerk:

Dit jaar is de jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 7 september, 10.00 -15.00 uur. De opbrengst is weer bestemd voor Stichting Gast en voor het onderhoud van de kerk. Hebt u nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt, schoon en niet kapot? Dan ontvangen zij die graag. Maar geen beeldschermen, computers, elektrische apparatuur of plastic tuinmeubilair. U kunt het op woensdag 4 september tusschen 16.00 en 19.00 uur naar het kerkplein brengen. Ook zijn er voor zaterdag nog helpende handen nodig. Gaarne aanmelden bij Clara ter Berg, 06 - 49 39 27 30.

Dank:

De dochter vvan mijn zus appte: Je bent nu op de helft van de bestralingen. Hang on (houd vol). Proud of you. Trots ja, maar ik ben trots op degenen die mij niet één keer, maar vaak steunden met hun lieve appjes, telefoontjes, bezoeken en briefjes. Ongelooflijk. Dit is Kerk zijn, dit is omzien naar elkaar. DANK. Mieke.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019

Orgelspel

WELKOM

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied: **Psalm 86 : 1, 2**

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: O Gij glans der heerlijkheid
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen

G: Amen

Zingen: **Psalm 86 : 4**

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 985**

De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.

GROET

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

GEBED

SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 24 : 17 – 22

U moet de rechten van vreemdelingen en wezen
eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in
pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in
Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom
gebied ik u zo te handelen.

Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof
vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat
hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en
wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles
wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst
tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u
wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen,
weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst
druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De
rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen.
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom
gebied ik u zo te handelen.

Zingen: **Psalm 112 : 3, 4**

SCHRIFTLEZING: Lucas 14 : 1, 7 - 14

Zingen: **Lied 315 : 2**

PREEK

Orgelspel

Zingen: **Lied 991 : 1** allen, **2** vrouwen,
3 mannen, **4** A, **5** V, **6** M, **7** A en **8** A

GEBEDEN

stil gebed,
gezamenlijk **Onze Vader** (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES en orgelspel

Zingen: **Lied 981**

UITZENDING EN ZEGEN,

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.