

Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribsectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag e-mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
en dit adres kunt u tevens gebruiken om aan te geven dat u de brief graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 8 september:

Vorbereid en uitgevoerd door leden van de Commissie 2020

Organist: Jenneke van de Streek ; met medewerking van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij

Collectes: voor de Protestantse Vrouwendienst en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Trouw bezoeken de dames van de PVD (Protestantse Vrouwendienst) hun adresjes van ouderen in de gemeente. De diaconie financiert het bloemetje bij dat bezoek. Onze bijdrage in de eerste collecte helpt daarbij.

Startzondag:

Vandaag is het Startzondag. Het landelijke thema is "Een Goed Verhaal". Onze dienst is daarop gericht en ook in het programma na de dienst zal hier aandacht aan besteed worden. Na de dienst volgt een korte pauze, waarna u onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers kunt genieten van een goed verhaal. Voor en na dit verhaal kunt u in de hal een foto laten maken door Cor Sikkens, wanneer uw foto nog niet in het Smoelenboek staat of toe is aan verandering. We begeven ons dan naar buiten, naar de tenten die klaar staan. Daar volgt nog een spelactiviteit voor jong en oud, waarna we samen gaan lunchen. We wensen u een fijne samenkomst vandaag!

Taizéviering 27 september:

Het thema van deze viering in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek die om 19.30 uur begint is Compassie. Waarachtig mededogen, je realiseren dat die ander net als jij op de wereld is gekomen met de hoop gelukkig te worden. Allemaal doen we op onze eigen (soms beperkte) manier ons best dat doel te bereiken en willen we verdriet en pijn vermijden. In dit proces is liefde het belangrijkste. Die wordt ons gegeven en stelt in staat ons hart te openen en compassie te ervaren en te voelen. Tijdens de viering wordt hierover nagedacht. U wordt van harte uitgenodigd mee te doen. Na afloop kunt u napraten onder het genot van een drankje.

Eetcafé Nieuwe Stijl:

Donderdag 3 oktober a.s. is het volgende Eetcafé. Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 18.45 uur. Als gastspreker zal aanwezig zijn mw. Teunie de Jonge. Teunie en Rien de Jonge - de ouders van Marien de Jonge - hebben 6 jaar in Zimbabwe gewoond. Rien gaf les op een Theologische Hogeschool en Teunie heeft daar vrouwengroepen opgericht die o.a. eten kookten en truien breiden voor de aidswezen. Aidswezen worden vaak opgevoed door hun oma of het oudste kind in het gezin. De vrouwen in die groepen zorgden er dus voor dat die kinderen een warme maaltijd voorgeschoteld kregen. Met donaties en giften uit Nederland kon er maismeel en olie en andere benodigdheden worden aangeschaft. Tijdens het eetcafé zal Teunie de Jonge hier meer over vertellen en laten zien. U bent van harte welkom. De inschrijflijst hangt in de hal.

Caroline Janssen-Fleury.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

Orgelspel

WELKOM

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Zingen: **Lied 802** Door de wereld gaat een woord

OPENINGSWOORDEN

Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: Goede God,

met allemaal mensen, grote en kleine,
zijn wij hier samengekomen om te vieren
dat wij bij elkaar horen en wij samen bij U.
Kom met uw liefde in ons midden.

Geef ons vandaag een goede samenkomst,
geef ons uw zegen.

G: Amen

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Zingen: **Lied 295** Wees hier aanwezig

*De jongste kinderen kunnen naar de creche gaan,
de kinderen die willen blijven kunnen meedoen aan
het programma*

EEN GOED VERHAAL over Een goed verhaal

UITLEG EN INTERACTIE

Zingen bij terugkeer in de kerk: Taizé 20



Je - zus, U bent het licht in ons le - ven;



laat nim-mer toe, dat mijn dui-ster tot mij spreekt.



Je - zus U bent het licht in ons le - ven,



o - pen mij voor uw lief - de, o Heer.

GEBED, VOORBEDEN

stil gebed,

gezamenlijk **Onze Vader** (tekst voor in Liedboek)

MEDEDELINGEN, COLLECTES

Zingen tijdens collecteren: **Lied 830** Leven is wachten

Slotlied: **Lied 528** Omdat hij niet ver wou zijn

ZEGENBEDE,

gevolgd door driemaal gezongen **Amen**.