



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor de volgende brief graag malen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com

Onderwegviering op zondag 10 november

Vorbereid en uitgevoerd door leden van de Jeugdkerk

Muziek: de band van de NGK o.l.v. Roel Snel ; Janne Hekking (zang) ; Marien de Jonge (piano)

Collectes: voor Kerk in Actie / Diaconaat in Nederland: perspectief voor ex-gedetineerden. De tweede collecte is tevens landelijk en dient voor Steun aan kleine kerkgemeenschappen.

– Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen en de criminaliteit achter zich laten. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk, want zij hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland en Gevangenzorg Nederland - partnerorganisaties van Kerk in Actie - bieden hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving.

– Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning zetten. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door: mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden, burenhulp te stimuleren, een voedselbank op te richten, of (pastorale) zorg voor dorpsbewoners te bieden. Zo worden dorp en kerk blijvend aan elkaar verbonden.

Volgende week zondag:

Aanstaande zondag, 17 november, houden wij in de Marathakerk een dienst van Schrift en Maaltijd.

Wie doet mee?:

Wij zoeken nieuwe mensen om tijdens onze kerkdiensten een taak uit te voeren. Er hebben de afgelopen maanden een aantal ambtsdragers afscheid genomen, zoals Ria en Johan. Dit betekent dat het aantal mensen dat mee kan werken aan een dienst wel erg gering is geworden. Daarom zoeken we:

1. Gemeentelieden die ambtsdrager willen worden.
2. Mensen die willen meedoen. Het welkom heten van de kerkgangers, het doen van de mededelingen en het collecteren wordt ook door niet-ambtsdragers gedaan. Daar kunnen we ook meer mensen bij gebruiken.
3. Lectoren. Als de taakverdeling zal gaan veranderen kunnen we ook lectoren gebruiken. Wanneer veel mensen zich hiervoor aanmelden, gaan we een andere verdeling van de diensttaken maken.

Graag u aanmelden bij een van de leden van de sectieraad!

Filmavond:

Sonita Alizadeh is een Afghaanse vluchteling zonder verblijfsvergunning in een AZC in Teheran. Zij heeft een droom. Ze wil als een rapper voor een grote menigte staan. Haar familie ziet echter een andere toekomst voor haar: als bruid is zij 9000 waard.... En bovendien mogen vrouwen in Iran niet zingen. Hoe kan Sonita haar dromen waarmaken? Deze documentaire is vertoond op het IDFA film festival 2019. U kunt deze film gaan zien op vrijdag 22 november in het Huis van Compassie, Groenestraat 170. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Om 19.45 uur beginnen wij met een korte inleiding. In de pauze is er een drankje. Daarna gaan wij met elkaar in gesprek over de film. De kosten bedragen 7,50 euro. U bent van harte welkom!

Taizéviering Beek-Ubbergen:

De laatste Taizéviering van 2019 heeft als thema 'Licht en warmte'. Wie verlangt daar in deze tijd van het jaar niet naar? In de prachtige Kleine Bartholomeuskerk staat op 22 november de verwarming aan en branden de kaarsen. We zingen samen mooie meditatieve liederen en is er tijd voor ontspanning en bezinning. Aanvang 19.30 uur.

Chauffeurs voor donderdagavond:

Afgelopen donderdag hebben we de eerste gemeentebijeenkomst in de Maranathakerk gehad, over onze positieve ervaringen met kerk, gemeente en spiritualiteit. Komende donderdag 14 november wordt deze gevolgd door een avond over onze dromen voor de toekomst van onze gemeente. Deze vindt plaats in de Ontmoetingskerk. Wij zijn nog op zoek naar mensen met een auto die anderen willen meenemen die niet in staat zijn hier zelf naartoe te gaan. In de hal hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden als u vervoer zoekt of aan kunt bieden.

MARANATHAKERK, 10 NOVEMBER 2019

STILTE om te denken aan waar wij voor bidden
en om kracht van God te vragen.

Zingen: **Onze Vader, Lied 1006**

MEDEDELINGEN EN COLLECTES

Zingen: **Ga met God, Lied 416**

ZEGENBEDE,
gezongen **Amen.**

Muziek voor de dienst

WELKOM

Stilte, aansteken kaarsen

Lied: "Met open armen"

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis. (3x)
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis. (3x)
Welkom, welkom thuis.

OPENINGSWOORDEN:

We zijn hier gekomen in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

We zeggen tegen elkaar:
Wees niet bang. God is onze helper.
Hij heeft alles gemaakt. Ook ons.
Hij is altijd trouw
en laat zijn wereld nooit in de steek.
Amen.

OPENINGSGEBED:

God,
wij zijn naar uw huis gekomen.
Precies zoals we zijn.
Met wat ons lukt, en wat ons blij maakt.
Maar ook met wat verkeerd gaat, en ons
dwarszit.
U kent ons. U houdt van ons.
Dank u daarvoor.
Amen.

Laten we God vragen om licht
in onze donkere wereld.
En laten we hem daarna prijzen,
Want zijn goedheid duurt altijd door.

Kyrie-lied: "Als alles duister is", **Lied 598**

Glorialied: "Laudate omnes gentes", **Lied 117d:**

Zing vrolijk, alle volken!
Zing vrolijk voor de Heer!

DE BIJBEL

HET VERHAAL VAN JOB, DEEL 1

Muziek: "Mag ik dan bij jou?"

Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen,
mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen,
mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan,
mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben,
mag ik dan bij jou?

Refr. Mag ik dan bij jou schuilen,
als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen, droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt, en als ik dan bang ben,
mag ik dan bij jou?
Als de avond valt, en 't is mij te donker,
mag ik dan bij jou?
Als de lente komt, en als ik dan verliefd ben,
mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt, en ik weet het zeker,
mag ik dan bij jou?

Refrein

Als het einde komt, en als ik dan bang ben,
mag ik dan bij Jou?
Als het einde komt, en als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij Jou?

HET VERHAAL VAN JOB, DEEL 2

Muziek: "Oceans"

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now
I will call upon your name ...

Spirit lead me where my trust is, without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

HET VERHAAL VAN JOB, DEEL 3

Muziek: "Houd vol" (Opwekking 798)

Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

DE GEBEDEN

IN MEMORIAM Janny van Zetten

Zingen: **Psalm 42 : 1**

VOORBEDEN worden gevraagd