

Projectlied Kindernevendienst 2019

tekst: Leonie v/d Berg, melodie: The First Noel

1 december

Jakobs woorden laten zien hoe het later zal gaan:
zijn zoon Juda zal heersen, de vijand verslaan.
Hij is sterk als een leeuw en hij heerst voor altijd.
Tot een koning zal heersen in eeuwigheid.

Refrein:

Het verleden laat ons zien waar de reis begint.
Kom, volg de ster naar het koningskind.

8 december

Al Noömi's hoop was weg, en haar leven leek stuk,
maar bij Obeds geboorte voelt zij weer geluk.
Dank aan God, want heel de weg stond Ruth steeds voor haar klaar.
En nu geeft God ook Obed, die zorgt straks voor haar.

Refrein

15 december

Heel belangrijk was hij niet, zijn familie gewoon.
Toch werd David gezalfd, God koos hem voor de troon.
En uit zijn familie komt steeds een koning voortaan.
Dat belooft God aan David, dus zo zal het gaan.

Refrein

22 december

Heel het volk van Juda leeft onbetrouwbaar en slecht,
totdat koning Josia gaat doen wat God zegt.
Hij leert mensen graag Gods wet, en hij houdt zich eraan
zoals David, zijn voorvader, ook heeft gedaan.

Refrein

Kerstochtend

Heel veel mensen hadden hier al zo lang op gewacht:
deze stralende ster in de donkere nacht.
Grote namen zijn genoemd voor dit kindje zo klein.
Het is Jezus die redt en steeds bij ons zal zijn.

Refrein

5 januari

Wijze mannen zien een ster, en ze denken gelijk
aan een nieuw koningskind in een ver koninkrijk.
Deze ster wijst hun de weg naar de stad Betlehem.
En zo vinden ze Jezus en knielen voor hem.

Refrein

wilt u dit papier in de kerk achterlaten?