



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag malen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Dit adres is ook te gebruiken om aan te geven dat u de brief en/of liturgie graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Dienst op zondag 5 januari:

Voorganger en pianist: zie orde van dienst

Ambtsdragers: ?? en Mieke van den Brandt

Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Volgende week zondag:

De onderwegdienst die wij op 12 januari 2020 zullen houden is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de sectieraad. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Mededeling vanuit de sectieraad:

Hendrik Jan Bosman is de nieuwe voorzitter van de sectieraad. Omdat mijn ambtsperiode ten einde loopt, heb ik het voorzitterschap aan hem overgedragen. Het is namelijk van belang dat de voorzitter aanwezig is bij kerkenraadsvergaderingen en alleen ambtsdragers zitten in de kerkenraad. Ik wens Hendrik Jan veel sterkte en plezier bij het voorzitterschap. De beste wensen voor 2020. Met vriendelijke groeten, Roelf Groenhuis.

Eetcafé Nieuwe Stijl:

Graag attenderen wij u op het komende Eetcafé aanstaande donderdag 9 januari 2020, dat om 18.45 uur begint. Gastspreker Mieke van den Brandt laat ons kennismaken met de hobby die inmiddels haar passie is geworden, namelijk fotografie. Elke foto heeft een eigen verhaal in zich, aldus Mieke. Wij gaan het horen! Van harte welkom, vandaag is de laatste kans u in te schrijven op de lijst in de hal (tegenover de keuken). Caroline Janssen-Fleury.

Bibliodrama:

U kunt weer meedoen met een korte serie van drie ochtenden bibliodrama in de Dominicuskerk. Deze vinden plaats onder leiding van Anneke de Vries op 31 januari, 14 februari en 28 februari 2020. Meer informatie en aanmelding bij: annekedevries.bibliodrama@gmail.com

ZONDAG VÓÓR EPIFANIE

Protestantse Gemeente Nijmegen, Maranathakerk
5 januari 2020 | Voorganger Ds Henk Gols
Pianist Daniël van der Beek

Pianomuziek - allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

INTREDELIED **488** : 1,2,3,4
'In den beginne was het woord'

OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. **Amen.**

Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED VAN TOENADERING

O God,
de wijzen uit het Oosten
zijn op reis gegaan
om aan Christus de Heer
hun gaven te geven:
goud, wierook en mirre.
Ook wij brengen hulde
aan uw pasgeboren woord:
uw stil geheim,
dat ons vervult met vreugde.
Amen.

- Lied **488** : 5

GROET

Allen zitten

KYRIE ELEISON & GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en met engelen, herders en wijzen
zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

- *Aanroeping*
- *Acclamatie (301a) – 1. voorganger. 2 allen*



Ky - ri - e e - le - - i - son.
Chris - te e - le - - i - son.
Ky - ri - e e - le - - i - son.

- *Lofzang psalm 72* : 6,7

GEBED

- *De gemeente bidt in stilte*
- *Gebed van de zondag*

LEZING UIT DE PROFETEN : Jeremia 31:7-14

Dit zegt de HEER: Juich van vreugde over Jakob, jubel aan het hoofd van alle volken, roep het uit, zing een lofzang: "De HEER heeft zijn volk gered, en wat er van Israël nog overbleef bevrijd." Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen mee, ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Zij komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan, en Ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet struikelen. Want Ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.

Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. Want de HEER verlost het volk van Jakob, Hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde om de gaven van de HEER: koren, wijn, olijfolie, en geiten, schapen, koeien. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee.

Hun rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen, hun verdriet vergeten zij. De priesters schenk Ik overvloedig offervlees. Ik overstelp mijn volk met al het goede – spreekt de HEER.

PSALM 68 : 9,11

EVANGELIE : Mattheüs 2: 13-15, 19-23

- *Acclamatie: (339a) U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.*

PREDIKING

Stilte - Pianomuziek

LIED 527 'Uit uw hemel zonder grenzen'

AFSCHEID AMBTSDRAGER Roelf Groenhuis

VOORBEDE

- *Acclamatie: (368c)*



Doe lich-ten o-ver ons uw aan-ge-zicht.

ONZE VADER 369b

Mededelingen

INZAMELING VAN DE GAVEN

De kinderen dragen goud, wierook en mirre aan

Allen staan

LIED 518 : 1,4,7 'Hoe helder staat de morgenster'

ZEGEN - **Amen** (431c) – *Pianomuziek*