



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribsectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor de volgende brief graag malen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com
Dit adres is ook te gebruiken om aan te geven dat u de brief en/of liturgie graag wekelijks digitaal toegezonden krijgt.

Onderwegdienst op zondag 12 januari:

Vorbereid en gedragen door leden van de sectieraad

organist: Hannelore van der Woude

Collectes: voor SchuldWegWijzer en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

SchuldWegWijzer is een project vanuit de diaconie, waarbij door vrijwilligers kosteloos praktische ondersteuning wordt geboden aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt.

Afscheidsdienst:

In de komende Over & Weer zal de uitnodiging staan voor de dienst waarin ds. Henk Gols afscheid zal nemen van de PGN en het OCP, op 23 februari om 10.00 uur in de Stevenskerk. Voor iedereen die een bijdrage voor een cadeau wil geven is er de mogelijkheid een bedrag te storten op rekening NL16 RABO 0373 7260 23 van de wijkkas PGN Stad onder vermelding van "cadeau ds. Henk Gols". De voorbereidingscommissie.

Bericht van de filmcommissie:

In het nieuwe jaar starten we met de film "Rosetta" uit 1999 van regisseurs Jean Pierre en Luc Dardenne. De hoofdrolspeelster won hiervoor de prijs van beste vrouwelijke actrice. De film lijkt geen script te hebben, zonder eind of plot te zijn. Maar schijn bedriegt. Rosetta is een zeventienjarig meisje dat in een woonwagen bij haar aan drank verslaafde moeder woont. Zij probeert een baan te vinden om zo aan haar uitzichtloze leven te ontsnappen. U bent van harte welkom op vrijdag 24 januari in het huis van Compassie, Groenestraat 170. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie of thee. In de pauze is er een drankje, waarna we genoeg gesprekstof zullen hebben n.a.v. deze indrukwekkende film. De kosten zijn 7 euro.

Jongeren Theaterweekend (vanaf 12 jaar) in de Ontmoetingskerk: "Gewoon opnieuw beginnen?"

God kijkt naar de aarde en ziet dat er van zijn mooie schepping weinig over is. Hij denkt: Ik doe het gewoon over, en zet de hele wereld onder water. Eén mensenfamilie en alle diersoorten behoudt hij. Zij mogen het opnieuw gaan proberen. Maar als God ziet wat hij teleurgesteld en boos vernietigd heeft, krijgt hij spijt. Na die zondvloed maakt Hij voor de eerste klimaatmars een spandoek met een regenboog erop: "Mens, zorg goed voor de schepping en elkaar!". Hoe zou God nu naar de aarde kijken? Wil je samen met een grote groep leeftijdsgenoten in één weekend je eigen draai geven aan dit verhaal? Veel oefenen, lachen, zingen, de voorstelling op zondagmiddag en niet te vergeten het feest op zaterdagavond. Dit allemaal zorgt voor een geweldig weekend, op 25 en 26 januari a.s. Het eindresultaat kan iedereen komen bekijken op zondag 26 januari om 17.00 uur in de Ontmoetingskerk. Meer info en aanmelden via theaterweekend@gmail.com of via de aanmeldbriefjes die je kunt vinden in de hal.

Half jaar onderdak gezocht:

Een Ghanese studente levensmiddelentechniek in Lille gaat stage lopen in het Kraft Heinz Innovation Center in Nijmegen van 2 maart 2020 tot 30 augustus 2020. Het lukt haar niet om accommodatie te vinden. Wie kan haar helpen? Reacties kunnen in het Engels gemaild worden naar [Adepa Akosua Anyang: adepa3anyang@gmail.com](mailto:adepa3anyang@gmail.com)

Liturgie Onderwegdienst 12 januari 2020

orgel: Christ unser Herr zum Jordan kam / J. S. Bach

Welkom – stilte – aansteken tafelkaarsen

Openingslied: **Psalms 89 : 1, 2**

Openingswoorden:

In de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest
Amen.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw is tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat.

Drempelgebed:

Goede God,
Het is weer zondag.
U roept ons naar Uw huis.
Luister naar ons als wij bidden en zingen
En help ons te luisteren naar Uw stem.
Amen.

Zingen: **Psalms 89 : 7**

Laten we de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen
Want zijn barmhartigheid heeft geen einde

Kyriëgebed,
afgesloten met **Lied 301a**

Glorialied: **Lied 305**

Gebed van de zondag

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Inleiding op de lezingen

Lezing: Jesaja 42 : 1-7
Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen.
Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde.
Ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
hij roept niet luidkeels in het openbaar;
Het geknakte riet breekt hij niet af,
de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.
Ongebroken en vol vuur
zal hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt.,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in de dienst voor mijn verbond met de
mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.

Zingen: **Lied 459**

Evangelie: Mattheus 3 : 13-17
Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om
door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes
probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik
zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u
naar mij?' Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar
gebeuren, want het is goed dat we op deze manier
Gods gerechtigheid vervullen.' Toen stemde
Johannes ermee in.
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en
zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem
neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is
mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

Stilte (5 minuten)

Zingen: **Lied 314**

Voorbeden
acclamatie: **Lied 368c**

gezongen Onze Vader: **Lied 369b**

Mededelingen en collectes

Slotlied: **Lied 538**

Zegenbede: **Lied 415**