

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 2 AUGUSTUS,
DE ZEVENDE ZONDAG VAN DE ZOMER

Orgelspel: J.S. Bach, 'Dies sind die heil'gen zehn Gebot'

Welkom - allen staan - stilte - aansteken van de tafelaarsen

LIED **280**: 1,4,5,7 'De vreugde voert ons naar dit huis'

OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. **Amen.**

Onze hulp is in de naam van de HEER, **die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van Zijn hand niet loslaat**

Wij blijven staan tot en met het gebed van de zondag

GEBED VAN TOENADERING

Voor U belijden wij, almogende God, **voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en werken.**

... gebedsstilte ...

Ontferm U over ons,

vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heer. **Amen.**

GROET

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. **Amen.**

GEBED VAN DE ZONDAG

Gij, o God, roept ons tevoorschijn: wij zijn niet ons eigen maaksel, maar uw schepping en ons leven bloeit in de dienst aan u. Herstel en behoed dan het goede dat Gij in ons hebt neergelegd — tot eer van U, die gezegend zijt in de kerk en in Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen. **Amen.**

(naar een gebed uit de eerste eeuwen van de kerk)

Allen zitten.

EERSTE LEZING : Nehemia 9:15-20

PSALM 78: 52-53, 13-16, 23-25

De Heer liet zijn volk wegtrekken als een kudde, hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen.

Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen.

Hij spleet de zee en voerde hen erdoor, als een dam hield hij het water tegen.

Hij leidde hen met een wolk overdag, in de nacht met een lichtend vuur.

Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen.

Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed, uit de steen ontsprongen beken, het water stroomde als rivieren.

Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen.

Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open, manna om te eten regende op hen neer.

Hij schonk hun het koren van de hemel, zij aten het brood van de engelen, hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

Hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen.

EVANGELIE : Mattheüs 14:13-21

- *Acclamatie:*

Dit is het evangelie van de Heer. Lof zij U, Christus!

in eeuwigheid. Amen.

PREDIKING

Orgelspel: Samuel Wesley, 'Air'

LIED **916** 'Je kunt niet dieper vallen'

DANKZEGGING EN VOORBEDE

- *Acclamatie:*

... bidden wij tezamen:

Heer, ontferm u.

ONZE VADER

Mededelingen

INZAMELING VAN DE GAVEN

Allen staan

LIED **704** 'Dankt, dankt nu allen God' — *naar het bijbelboek Jezus Sirach 50: 22-24*

ZEGEN - **Amen.**

Orgelspel: J.S. Bach, 'Wir danken dir, Herr Jesu Christ'