

## ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020

Voorganger: ds. Jan ter Avest ; organist: Hannelore van der Woude ; ambtsdragers: Ellen de Feijter en Mieke van den Brandt ; zangers: Tjeu Corbeij en Paul van der Linden. Collectes: voor de PVD en voor de PGN.

---

WELKOM

*Stilte - aansteken van de tafelkaarsen*

Intredelielied: Psalm 103 : 1 en 2

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: **Amen**

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: **en het werk van Zijn hand niet loslaat**

GEBED VAN TOENADERING

K: Lieve God,

Dank u wel voor deze dag

En dat we nu hier kunnen zijn.

We weten niet precies wie U bent,

maar we willen U wel graag beter kennen.

Daarom zijn we hier samen in de kerk,

om wat dichterbij elkaar te komen.

U dichterbij ons

en wij dichterbij U.

G: **Amen**

Lied 288

*Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst*

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen

G: **want Zijn barmhartigheid heeft geen einde**

GEBED om ontferming

Loflied: Psalm 92 : 1, 2 en 3

*De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

GROET V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

GEBED bij de opening van de Bijbel

SCHRIFTLIZING: Ezechiël 33 : 7 -11

Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht

mens zeg dat hij zal sterven, en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet, dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het er levend afbrengen. Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël: "Jullie zeggen: 'Onze misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronde – hoe kunnen we dan nog blijven leven?' "Zeg tegen hen: "Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël?"

Psalm 40 : 3 en 4

SCHRIFTLIZING: Mattheus 18 : 15-20

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

acclamatie : Lied 339

VERKONDIGING

Orgelspel

Lied 849 : 1, 2 en 3

GEBED, VOORBEDEN,

stil gebed,

gezamenlijk **Onze Vader**

MEDEDELINGEN

Lied 150A

UITZENDING EN ZEGEN

**Z.O.Z.**

Collectes: scan de QR-code of ga naar [www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4380](http://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4380)



**Volgende week zondag:**

Zondag 13 september staat gepland als Startzondag. Als Commissie 2020 hebben we de laatste jaren hier het voortouw in genomen. Wat zouden we dat nu ook graag weer doen: een inspirerende kerkdienst, gezellig samen koffie drinken in de "kerktuin" en daarna d.m.v. een uitdagende werkvorm met elkaar in gesprek gaan en dit alles afsluiten met een gezamenlijke lunch (met soep van Colinda). Zo waardevol, maar nu niet haalbaar.

We kiezen voor hetgeen wel haalbaar is en hebben als Co 2020 de dienst van de startzondag gezamenlijk voorbereid. Drie leden van onze commissie zullen de dienst vormgeven: Regina, Tjeu en Daniël.

Het landelijk thema is: *Het goede leven- Bloeien in Gods Licht*. Naar aanleiding van de lezingen willen we met u delen wat wij onder het goede leven verstaan. Wellicht inspireert het u om na te denken wat dit voor u betekent. We hopen dat deze dienst de start markeert van een nieuw kerkelijk seizoen, waarin we met elkaar in gepaste nabijheid verbonden blijven!

Namens de Commissie 2020, Liesbeth Smallegange.