



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com.

Startzondag op 13 september, onderwegdienst

voorbereid en verzorgd door leden van de Commissie 2020: Liesbeth Smallegange, Marlies van Esschoten, Daniël van der Beek (piano), Renate van Uffelen (zang), Tjeu Corbeij (zang).

Techniek: Cor Sikkens en Paul van der Linden.

Collectes: voor het algemene diaconale werk in Nijmegen en voor het wereldwijde vredeswerk. Niet elke zondag is er een speciaal diaconaal doel. De eerste collecte is dan voor het algemene diaconale werk dat in onze stad plaatsvindt.

Van 19 t/m 27 september is het Vredesweek. Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede – sjalom – verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. De Protestantse Kerk wil werken aan vrede door praktische hulp te geven, een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers, vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Met de bijdragen uit collectes en giften worden wereldwijde vredesinitiatieven gesteund.

Afscheid Paul Oosterhoff:

In de hal liggen boekjes met daarin afbeeldingen van de glas-in-lood ramen en gedichten die Paul in de loop van de jaren heeft gemaakt. Daar mag u een exemplaar van meenemen.

Wilt u op donderdag 24 september tussen 16.00 en 18.00 uur naar de Stevenskerk komen voor het afscheidssymposium, dan is het nodig om u daarvoor aan te melden bij post@huisvancompassienijmegen.nl. Het symposium kan doorgaan omdat de anderhalve meter afstand in die grote Stevenskerk goed te handhaven is. Met covidklachten kunt u uiteraard niet komen, maar zoniet dan bent u zeer welkom. Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd en krijgt u een vrolijke kaart mee waarop aan de ene kant contactgegevens worden genoteerd (voor het geval dat) en aan de andere kant iets aardigs (of iets onaardigs, dat mag ook) naar Paul toe geschreven kan worden. Dan kan hij daar later een leuk plakboek van maken. Er zullen aantrekkelijke lezingen en mooie muziek zijn, terwijl u op uw stoel blijft zitten en daar na het officiële gedeelte een drankje krijgt aangeboden. Graag op tijd komen en het even aangeven als er meerdere mensen uit één huishouden komen, dan kunnen die in een groepje zitten. Eventuele giften zijn voor het Huis van Compassie.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 – STARTZONDAG, THEMA “HET GOEDE LEVEN”.

WELKOM

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied: 703 + Psalm 34 : 1 en 2

OPENINGSWOORDEN

Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: God, U die liefde bent,
wij zijn hier en op afstand samengekomen,
als een gemeenschap van
zo heel verschillende mensen,
om ons samen te richten op U.
Misschien zijn we al helemaal vol
van onze eigen gedachten.
Maak ruimte voor wat U ons wilt zeggen,
bij ieder van ons persoonlijk.
U kent ons, U weet wie we zijn,
U weet hoe het met ons gaat.
Inspireer ons met uw
licht van liefde om ons heen.
Dat vragen wij u in Jezus naam

G: Amen

Psalm 34 : 5

Gemeente gaat zitten

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

299^E. Kyrie- en Gloriamne

De kinderen worden uitgenodigd hun kaarsen aan te steken en het licht mee te nemen naar de nevendienst.

GROET:

De Heer zal bij ons zijn

G: De Heer zal ons bewaren

GEBED

SCHRIFTLIZINGEN EN OVERWEGINGEN

PSALM 34:9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.

gezongen Gregoriaanse melodie Psalm 34:9
Gustate et videte quoniam suavis est Dominus:
beatus vir qui sperat in eo.

MATTHEÛS 13:44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Lied 789 Delf mijn gezicht op.

1 KORINTIËRS 7:29-31 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt,

Summertime – George Gershwin

VOORBEDEN

acclamatie Lied 568A Ubi caritas
gezongen Onze Vader 369B

MEDEDELINGEN

Lied 146c : 1, 3, 5

ZEGENBEDE (Liedboek blz. 1317, Iona):

In ons hart en in ons huis:
de zegen van God.

In ons komen en in ons gaan:
de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht:
de liefde van God.

Bij het einde, nieuw begin:
de armen van God
om ons te ontvangen,
thuis te brengen.

Amen.

*Collectes: scan de QR-code
of ga naar
[www.samengoeddoen.nl/
gift/formulier.html?id=4380](http://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4380)*

