

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 25 OKTOBER 2020

Voorganger: ds. mw. Conny van den Berg ; organist: Arjen Uittenbogaard ; ambtsdrager: Hendrik Jan Bosman ; lector: Wil van Laarhoven ; zangers: Nienke van 't Spijker, Geeske Dam en Tjeu Corbeij ; techniek: Paul van der Linden.

Collectes: voor Stichting Gast (die hulp geeft aan asielzoekers in nood) en voor het Nederlands Bijbelgenootschap (het is vandaag Bijbelzondag en er wordt stilgestaan bij het feit dat de Bijbel in zo'n 3900 talen niet of niet volledig is vertaald en ongeveer anderhalf miljard mensen nog geen directe toegang tot dit voor ons zo waardevolle boek hebben).

WELKOM

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied: 330

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: God van alle mensen,
wij zoeken U hier in de kerk vandaag.
Maar U bent te groot voor onze wensen
en wij zijn te klein voor uw geheim.
Toch vragen wij zachtjes en heel bescheiden:
wilt U alstublieft hier in ons midden zijn?

G: Amen

Lied 281 : 1, 4, 5 en 10

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

KYRIEGEBED

Lied 305

*De kinderen steken hun kaarsen aan
en nemen het licht mee naar de nevendienst.*

GROET

V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

GEBED

SCHRIFTLIZING: Deuteronomium 6 : 1-9

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. U moet voor de HEER, uw God,

ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloedig van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Lied 320 : 1, 2 en 3

SCHRIFTLIZING: Matteüs 22 : 34-46

acclamatie: Lied 339g

VERKONDIGING

Orgelspel

Lied 322 : 1, 2 en 3

GEBED, VOORBEDEN,

acclamatie: Lied 368j

stil gebed,
gezamenlijk **Onze Vader**

MEDEDELINGEN

Lied 330

UITZENDING EN ZEGEN

Orgelspel

Collectes: scan de QR-code
of ga naar
[www.samengoeddoen.nl/
gift/formulier.html?id=4380](http://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4380)

