



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com.

Dienst op zondag 15 november

Voorganger: ds. Marije Soethout

Orgel en zang: Hannelore van der Woude, Marien de Jonge, Marlies van Esschoten, Geeske Dam

Taakdragers: Ellen de Feijter (ouderling) en Bart van Opstal (lector)

Techniek: Edward Bosma

Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Verkiezing Theo van Driel tot diaken:

De heer Van Driel wenst zijn werk niet louter vanuit de functie van diaconaal werker te verrichten, maar ook vanuit het ambt van diaken. De Kerkenraad heeft dit op 31 oktober digitaal besproken en legt het nu aan ons voor.

Mochten er vanuit de gemeente bemerkingen zijn over deze verkiezing, dan bent u in de gelegenheid om deze schriftelijk en met redenen te melden bij de scriba, tot uiterlijk vrijdag 20 november 2020.

Bespreking Cantates 60 en 61 van J.S. Bach:

- Einde kerkelijk jaar

Tijd van gedenken, tijd van voelen, tijd van vertrouwen. Cantate 61 leidt van diepe twijfels naar een diep vertrouwen waarin een mens zichzelf kan loslaten. Hoe doet Bach dit? Graag wil ik iets hiervan met u delen. Op woensdag 18 november wil ik deze cantate aan u voorstellen. Daarnaast een compositie uit de 20e eeuw die op aangrijpende wijze het slotkoraal van deze cantate heeft verwerkt. Opname: woensdag 18 november van 14.00 tot 15.00 uur vanuit de Maranathakerk.

- Begin nieuw kerkelijk jaar

Tijd van verwachting waar de belofte van een nieuw begin op springen staat. Martin Luther heeft daar een bijzonder mooi en aansprekend lied van gemaakt. Het staat nog altijd op nummer 1 in Duitse kerkliedbundels. Bach heeft er zelfs verschillende cantates en orgelstukken op gecomponeerd. Hij verbindt het 'komen' met mooie klop motieven die de muziek laat resoneren aan de deuren van ons hart. Het lied staat ook vertaald in onze liedbundel: 433 (ook hier eerste in de reeks van adventsliederen). De uitzending zal zijn op woensdag 9 december vanaf 14.00 uur vanuit de Ontmoetingskerk.

ds. Rainer Wahl.

Hoe gaat het collecteren?

Scan de hiernaast staande QR-code

of ga naar

www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4380



ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 15 NOVEMBER 2020

WELKOM

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelielied 276 : 1 en 2

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: **Amen**

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: **en het werk van Zijn hand niet loslaat**

GEBED VAN TOENADERING

K: Eeuwige God,
met ogen vol verlangen zien wij naar U uit.
Hoor, hoe stil wij zijn om naar uw stem te horen.
Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.
Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn,
vandaag en morgen en altijd.
Dat vragen we U in Jezus naam,

G: **Amen**

Lied 276 : 3

Gemeente gaat zitten; Overdracht van de dienst

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn naam prijzen

G: **want Zijn barmhartigheid heeft geen einde**

KYRIEGEBED

Glorialied 136 : 1, 2 en 3

De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht mee naar de nevendienst

GROET V: De Heer zal bij u zijn
G: **De Heer zal u bewaren**

GEBED

SCHRIFTLIJZING: Ezechiël 11: 16b – 21

“Dit zegt God, de HEER: Al heb ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg ik hun dit: Ik zal jullie weghalen bij die volken, ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en ik zal jullie je land teruggeven! Dan zullen zij daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit

het land verwijderen. Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Maar wie met heel zijn hart aan deze gruwelijkheden vasthoudt, zal ik laten boeten voor zijn wangedrag – zo spreekt God, de HEER.”

Lied 686 : 1 en 2

SCHRIFTLIJZING: 1 Korintiërs 12: 12 – 22

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.

Lied 686 : 3

VERKONDIGING

Orgelspel

Lied 791 : 1, 2 en 3

VOORBEDEN

V: Zo bidden we U...

G: **Heer hoor ons bidden, laat komen Uw rijk**

Stil gebed

Onze Vader

MEDEDELINGEN

Slotlied 612 : 1, 2 en 3

Uitzending en Zegen,

Amen.