



Contactpersoon voor de sectie: Truus Nota - Vasmel, e-mail: scribasectiestad@gmail.com ; tel. 024-3241364.
 Berichten voor een volgende brief graag mailen vóór vrijdag 14.00 uur naar nieuwsbriefpgnstad@hotmail.com.

Gedachtenisdienst op zondag 22 november

Voorganger: ds. mw. Conny van den Berg
 Orgel: Jenneke van de Streek
 Zang: Hannah Ybeles Smit, Margreeth Vogelesang, Paul van der Linden, Tjeu Corbeij
 Taakdragers: Hendrik Jan Bosman (ouderling) en Roelf Groenhuis (lector)
 Techniek: Floris van Tilburg
 Collectes: voor Stichting Het Kruispunt en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Het Kruispunt Nijmegen biedt een plek waar dak- en thuisloze mensen zich thuis kunnen voelen. De stichting werd in 1998 op straat opgericht om aanwezig te kunnen zijn bij mensen van de straat. In 2003 kreeg het een thuis in de Titus Brandsmakapel. Hier kan men rustig zitten voor een gesprek met een bakje koffie. (Maar door corona is dat dit jaar weer naar buiten verplaatst). Daarnaast worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en op locaties van maatschappelijke opvang (welke laatste nu allemaal gesloten zijn). Met onze bijdrage aan de eerste collecte helpen wij het straatpastoraat om ook in deze moeilijke tijd naar daklozen om te kijken.

Gedachtenis:

Deze zondag gedenken wij degenen die het nu voorbij kerkelijk jaar overleden zijn. Onder de huidige omstandigheden wijkt de gang van zaken af van voorgaande jaren. We zullen niet iemand uitnodigen naar voren te komen om de kaars voor familieleden of bekenden aan te steken, maar dit wordt door een ambtsdrager gedaan. Thuis kunnen mensen natuurlijk wel een kaars aansteken. Na afloop van de dienst hebben mensen in de kerk de gelegenheid een kaarsje aan te steken als ze naar buiten lopen. Omdat zij daarvoor rustig de gelegenheid moeten hebben, willen we de aanwezigen verzoeken pas weg te gaan nadat hen dit is aangegeven.

!!! Wijziging collecteren:

Het collecteren via de QR-code is vanaf vandaag niet meer mogelijk. Het gratis abonnement is afgelopen en de kerkrentmeesters zijn nog - in afstemming met de diaconie - op zoek naar een andere oplossing om het collecteren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom is het verzoek om nu uw gaven over te maken op de volgende rekeningnummers:

- 1e collecte: Diaconie NL52 INGB 0000 9026 39, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Nijmegen, onder vermelding van 1e collecte en de datum van de dienst
- 2e collecte: PGN NL74 INGB 0008 2451 43, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijmegen, onder vermelding van 2e collecte en de datum van de dienst

Kerst(pakketten)actie:

Onze jaarlijkse actie om etenswaren en iets feestelijks in te zamelen voor klanten van de Voedselbank en voor cliënten van Vluchtelingenwerk met vergunning om te mogen blijven, die verder nog vrijwel niets hebben, gaat beginnen. Vanwege de beperkingen als gevolg van het coronavirus is het dit jaar helaas niet mogelijk voor alle voedselbankklanten een pakket samen te stellen. Maar wij hopen dat de slinkende voorraad in de loods door de medewerking van heel veel kerken en ook meerdere scholen wel mooi aangevuld kan worden.

Voor veertien asielzoekers (alleenstaand of met gezin) in Nijmegen zijn wél gegevens beschikbaar om een mooi pakket voor samen te kunnen stellen. Na de dienst en het eventueel aan hebben gestoken van een kaarsje kunt u door het meenemen van een flyer of een kaartje, folder en doos ervoor kiezen om ook wat licht te brengen in het leven van mensen in schrijnende omstandigheden.

Een probleempje is er echter met het "kerkpersoneel" dat wij momenteel ter beschikking hebben. Geeske kan de komende drie zondagen niet zingen als zij voor de dienst achter de diaconietafel moet staan. Zijn er vrijwilligers die dat van haar over kunnen nemen? Dan graag even vermelden bij haar, Tjeu en/of Henk Jan.

In zijn profetie over het nieuwe Jeruzalem zegt Jesaja:
"De Geest van God, de Heer, rust op mij,
Hij heeft mij gezalft, mij gezonden
om armen het goede nieuws te brengen,
wie verslagen zijn van hart hoop te bieden,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,
aan wie in ketenen gebonden zijn bevrijding,
om uit te roepen het genadejaar van de Heer:
een dag van wraak voor onze God,
een dag van troost voor wie treuren,
om wie treuren dit te geven:
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in
plaats van rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Terebinten van gerechtigheid, zullen zij heten, geplant als
teken van Gods glorie." *Jesaja 61: 1-3*
Naar die bevrijding en opstanding tot het goede leven
zien wij met hen uit.

Ter afsluiting: Lied 773

GEBED, VOORBEDEN,
stil gebed,
gezamenlijk **Onze Vader...**

Lied 769 : 1, 5 en 6

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door gesproken **Amen.**

Gedicht: Kerkhof / Jaap Zijlstra

*Schots en scheef de zerken
in stilte en zonneschijn,
een zachte wind laat de berken
dansen en vrolijk zijn.*

*Al wat er valt te schrijven
is bloei en verrijzenis,
een mens voelt aan den lijve
dat de winter geweken is.*

*Wat heeft de dood te maken
in dit kleine paradijs,
de zerken moesten kraken
als schotsen ijs.*

*Ik leg mijn oor op de grond
klaagt het al steen en been,
krijgt het al een mond,
wil het al ergens heen?*

*Schots en scheef de zerken
in stilte en zonneschijn,
het kruierende ijs van het kerkhof
moest luider sinds Pasen zijn.*

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 22 NOVEMBER 2020,
LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

WELKOM

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen

Intredelied 451 : 1, 2 en 3

OPENINGSWOORDEN

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

G: Amen

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

A: die trouw blijft tot in eeuwigheid

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

GEBED VAN TOENADERING

K: Lieve God,

de dagen worden korter en
het donker duurt steeds langer.

De wereld heeft veel zorgen,
en soms maakt dat ons bang.

Daarom zoeken wij vanmorgen troost in uw ogen,
lichtende sterren van liefde en recht.

Wij vergeten zo vaak hoeveel u van ons houdt,
dat u ons vergeeft wanneer we verkeerd deden en
spijt hebben, en dat u ons wilt dragen
als we moe zijn en verdrietig, precies zoals
een goede herder een verloren schaapje draagt.

Help ons uw goede woorden
van trouw en liefde te geloven
en daaruit te leven, alle dagen van ons leven.

G: Amen.

Lied 451 : 5

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

KYRIË EN GLORIA:

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en
Zijn naam prijzen

G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

V: ...

Glorialied 154b: 1, 8, 9 en 10

*De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het licht
mee naar de nevendienst.*

GROET V: De Heer zal bij u zijn

G: De Heer zal u bewaren

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 24 : 14-18, 23-25 en 29-35

Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer jullie dus de "verwoestende gruwel" waarover gesproken is door de profeet Daniël zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Als iemand dan tegen jullie zegt: "Kijk, dit is de messias," of: "Daar is hij," geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.

Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Lied 749 : 1 en 2

VERKONDIGING

Orgelspel

Lied 749 : 3

MEDEDELINGEN

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

Hannah Ybeles Smit zingt 'Litanei auf das fest Allerseelen' / Franz Schubert

V: Op deze dag gedenken wij hen die zijn ontslapen, uit het midden van de gemeente en uit de kring van geliefden, waarin wij leven. Hier bij het licht van Pasen, teken van Christus aanwezigheid in hun leven én het onze, en bij het water van de doop, dat water van de grote vloed, waarin wij kopje onder gaan om te sterven

aan alles dat schaadt en schendt,
verdriet en pijn doet,
vruchtwater van het leven,
waaruit wij opstaan:
opnieuw geboren in Gods vreugdevolle licht.
Hier zoeken wij troost bij de woorden van Jezus,
die gezegd heeft:
"Ik ben de opstanding en het leven,
wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven". *Joh 11:25*

Funeral Ikos / John Taverner 1981

1: Afscheid nemen doet pijn

Wij noemen de namen van:

Marty Elizabeth Ramaker, 80 jaar
* 31-01-1939 + 06-11-2019

Mieke Berkeljon – Evers, 90 jaar
* 24-06-1929 + 17-11-2019

Wilhelmina Johanna Peters – Schroot, 92 jaar
* 13-11-1927 + 27-11-2019

Willem Christianus Peters, 94 jaar
* 12-4-1925 + 25-01-2020

Funeral Ikos 2: Waarheen gaat de ziel?

Jenneken Simons – Wevers, 92 jaar
* 18-03-1927 + 16-01-2020

Petra Ybeles Smit, 56 jaar
* 02-04-1963 + 06-02-2020

Corrie van Hove – Kraijo, 75 jaar
* 24-12-1944 + 22-04-2020

Funeral Ikos 3: Voor Gods aangezicht

heb je niets aan rijkdom en eer

Arend Okkels, 89 jaar
* 30-01-1931 + 29-07-2020

Janny van de Graaf, 96 jaar
* 26-06-1924 + 07-08-2020

Paulien Meijboom – Zeilstra, 77 jaar
* 10-01-1942 + 20-08-2020

Funeral Ikos 4: Wie goed is geweest voor behoeftigen

ontvangt goedheid

Anneke Jansen, 69 jaar
* 6-4-1951 + 22-08-2020

Roos Wienen – Doeleman, 81 jaar
* 27-06-1939 + 25-09-2020

Gerrie Tieleman – Lindeboom, 93 jaar
* 12-03-1933 + 06-10-2020

Funeral Ikos 5: De schoonheid van het lichaam vergaat

Wij gedenken hier ook allen die omkwamen in oorlogsgeweld en rampen, bij storm en ontij, door honger en dorst, of op de vlucht...

Funeral Ikos 6: Maar daar zal eeuwig licht zijn voor de rechtvaardige. Laten we daarom nu al tot Christus inkeren.